

Koinonia

“Tot opbouw van de gemeenschap van de heiligen”



{Lief.de.}

[Lief.de.] *znw. 1 kor. 13:4-5*

[1] De liefde is geduldig en vol *goedheid*.

[2] De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

[3] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekt het kwaad niet aan.

KOINONIA is een uitgave van de kerkenraad van de Gkv te Kantens en verschijnt op de laatste zondag van de maand.

kerkadres: Pastorieweg 21a, 9995 PM Kantens, 06-57360874

koster: Metty Wildeboer, 06-30017365, pwildeboer@gmail.com

predikant: vacant

scriba: Dia Bijsterveld, scriba@kantens.gkv.nl

beamteam: bijdragen mailen in de week voorafgaand aan de betreffende zondag (alleen PowerPoint): beamteamkantens@gmail.com
contactpersoon: Arjan Bijsterveld

preekvoorzener: Margreet Plas, 06-15170204

boekhouder: Gerard Bijsterveld, 06-13523472
boekhoudergkvkantens@gmail.com

banknummer: NL42 RABO 0342 2047 26 t.n.v. Gkv Kantens
(bij collecte voor de kerk vermelden: "collecte")

diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 t.n.v. Diaconie Gkv Kantens
collectemunten: NL74 RABO 0367 4308 43 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. A. Veldman
a.veldman66@gmail.com

interne vertrouwenspersoon: Eline Hofstede, Kerkhofsweg 23, 9995 PL Kantens
06-14382181, eline.hofstede@hotmail.com

zusterhulp: wanneer u door ziekte, ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt, kunt u terecht bij Eline Hofstede 06-14382181 en Marrieke Pastoor 0595-551438: met u zoeken zij naar een oplossing

privacy reglement: zie website van de kerk: www.kantens.gkv.nl (kopje "info")

➔Kopij voor KOINONIA van maart 2023 inleveren: **maandag 20 februari 2023 tot 17.00 uur** bij Trijnie Ammeraal, kerkbladgkvkantens@gmail.com (via dit mailadres kunt u ook aangeven als u Koinonia per mail wilt ontvangen).

* voorkant Koinonia gemaakt door Janita Lijnema-Hofsink

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn 's ochtends in onze eigen kerk en 's middags om en om in Kantens of Middelstum, tenzij anders aangegeven. Online diensten volgen of bekijken: zoeken op YouTube naar Beamteam Kantens.

| | | |
|---------------------------|--|--|
| zondag 29 januari | 9.30 uur 16.30 uur | ds. J. Sijtsma ds. H. de Hullu |
| zondag 5 februari | 9.30 uur 14.30 uur | leesdienst Freerk Oudman ds. L.S.K. Hoogendoorn (in Middelstum) |
| zondag 12 februari | 9.30 uur 14.30 uur | ds. L.G. Boonstra, viering Heilig Avondmaal ds. H. Wijnalda |
| zondag 19 februari | 11.00 uur 14.30 uur | ds. H. de Hullu ds. H. van Hemmen (in Middelstum) |
| zondag 26 februari | 9.30 uur 16.30 uur | leesdienst Klaas Plas ds. H. Meerveld |
| zondag 5 maart | 11.00 uur 14.30 uur | ds. K. de Graaf ds. D. Mak (in Middelstum) |
| woensdag 8 maart | biddag voor gewas en arbeid 19.30 uur | leesdienst Arnold Doornbos |

KINDMOMENT 40-DAGENPROJECT

Op zondag 26 februari beginnen we met het 40-dagenproject bij het kindmoment in de kerkdienst. Op weg naar Pasen staat dan de vraag 'Wie is Jezus?' centraal.

Aan de hand van bijbelverhalen kijken we samen naar die vraag 'Wie is Jezus?' en dan draait het om de vragen: 'Wie is Hij toch?', 'Wat denken de mensen om Jezus heen?' en 'Wat is waar?'.



Bij het kindmoment gebruiken we een kerkraam en elke zondag wordt er een venster geopend. Zo wordt steeds meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.

COLLECTEDOELEN

- De collecte in de ochtenddienst is voor Kerk en Diaconie (tenzij anders vermeld).

Kerk: NL42 RABO 0342 2047 26 tnv GKv Kantens ovv "collecte"

Diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 tnv Diaconie GKv Kantens

- De collecte in de middagdienst is voor een goed doel (bepaald door Middelstum of Kantens).

| | |
|---------------------------|--|
| zondag 29 januari | ochtend: kerk en diaconie middag: Dorcas - NL04 RABO 0106 2500 00 |
| zondag 5 februari | ochtend: kerk en diaconie |
| zondag 12 februari | ochtend: kerk en diaconie middag: Stichting 3XM NL13 INGB 000 000 1144 |
| zondag 19 februari | ochtend: kerk en diaconie |
| zondag 26 februari | ochtend: kerk en Diaconie middag: De Verre Naasten NL31 INGB 0000 3636 00 |
| zondag 5 maart | ochtend: kerk en diaconie |

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u in overleg ophalen indien u van tevoren het bedrag op de rekening hebt gestort.

Als u geld heeft overgemaakt, stuur dan even een appje (of mailtje) naar mij.

De waarde van de collectemunten is: rood = € 0,60 en blauw = € 1,--.

collectemunten: NL74 RABO 0367 4308 43 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. A. Veldman

Groeten: Albert Veldman, Oosterweg 7, Kantens
(06-25348178, a.veldman66@gmail.com)

Beste gemeenteleden,

Is de kerk nog wel de kerk?

Maakt u zich ook zorgen over de toekomst van de kerk?

De ontwikkelingen van de laatste jaren binnen de GKv? De fusie met de NGK waarin in de nieuwe kerkorde nog meer ruimte is voor “vrijheid”.

Waar het gezag van de Bijbel steeds meer wordt losgelaten en waar de ontwikkelingen van de wereld in de kerk de boventoon lijken te voeren en de kerk zich steeds meer aanpast aan de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn de homorelatie, LHBTIQ+ acceptatie, en de evolutietheorie.

Binnen de kerk zijn alle ambten voor vrouwen opengesteld en kinderen die aan het avondmaal mogen deelnemen.

Het gezag van de wereldse ontwikkelingen wordt belangrijker gevonden, dan het gezag van het Woord van God.

Het teruglopen van de zondagse kerkbezoeken en dan vooral in de middag.

Is de zondag nog de dag van de Heer? De plaats waar we Hem twee maal per zondag mogen ontmoeten, Hem eren, de lof toe mogen zingen en naar Hem luisteren wat hij ons te zeggen heeft, tot opbouw van ons geloof, waarmee wij de week weer mogen ingaan en ons geloof in de praktijk mogen toepassen.

De kerk dat zijn wij... willen wij in deze ontwikkelingen mee? Of willen wij Gods woord bestuderen en Hem volgen?

Laten we als kerk niet wereldgelijkvormig worden. Als christenen mogen we het licht in de wereld zijn.

Zondagmorgen 8 januari mochten we in de kerkdienst een stuk uit de Bergrede horen: In Matteus 5 vers 13 tot 16 lezen we “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel.”

Laten we zo gemeente zijn, dat we het verschil mogen maken binnen en buiten de kerk, in de omgeving van Kantens.

Op 5 januari hebben we mevrouw J.A. Wildeboer moeten begraven. Ze mocht een voorbeeld voor ons zijn wat betreft haar standvastige geloof! Ondanks de moeiten in

haar leven en de laatste 30 jaar die ze als weduwe door het leven moest gaan, hield ze vast aan haar geloof!

Laten ook wij ons vasthouden aan Christus die voor onze zonden is gestorven en opgestaan.

Eens zal Hij wederkomen, om ons te redden van al onze zonden.

Mogen we bidden dat zijn Geest ons mag vullen met zijn wijsheid.

Laten we ons daaraan vasthouden!

Broederlijke groet, Alle Freerk

UITNODIGING VOOR ALLE GEMEENTELEDEN

Op MAANDAGAVOND 20 maart om 19.45 uur is er een gemeentebijeenkomst.



Er komt die avond een spreker van “Open Doors” die ons gaat vertellen over hun werk.

Daarna is er die avond ruimte ingepland voor “gemeentezaken”: ideeën, vragen, opmerkingen... kortom: alles wat met het gemeentezijn te maken heeft.

* Nieuwsgierig naar Open Doors?

* Je wilt je steentje bijdragen in onze gemeente, door mee te denken, mee te praten, aanwezig te zijn?

Zet dit alvast in uw/jouw agenda! Het zou mooi zijn wanneer er veel gemeenteleden kunnen komen!!!

Namens de KR, Dia Bijsterveld (scriba)

KORT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE CLASSIS WARFFUM, GEHOUDEN OP 08-12-2022 TE MIDDELSTUM

De vergadering wordt op christelijke wijze geopend door br. Bijsterveld van de samenroepende kerk van Kantens, en vervolgens wordt iedereen van harte welkom geheten. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

Als preses fungeert ds. Wijnalda, als scriba ds. Van der Kamp en als assessor br. Bijsterveld (Kantens). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ds. De Hullu van de GKv Uithuizermeeden ondertekent het ondertekeningsformulier, en wordt van harte welkom geheten in de classis. Hem wordt Gods zegen gewenst bij de taak die er voor hem ligt. Ook een bijzonder welkom voor ds. Zuidema, die voor de eerste keer een vergadering van de classis Warffum bijwoont.

De notulen van de vergadering van 15 september worden, met een kleine aanvulling, goedgekeurd.

In de vorige vergadering is er gesproken over het werk van ZAM. De classis ondersteunt het werk wat zij doen van harte, en vindt het belangrijk dat het zendingswerk in de gemeenten aandacht krijgt. Er wordt gewezen op de nieuwsbrieven van de ZAM. De DAO zal de gemeenten de nieuwsbrief nogmaals onder de aandacht brengen.

De stukken behorend bij het beroep van de kerken Kantens-Middelstum op ds. Van der Welle worden doorgenomen en goedgekeurd. De gemeenten worden gefeliciteerd met hun nieuwe predikant.

Het deputaatschap “kleine kerken” heeft een brief gestuurd waarin zij berichten over hun vorderingen. De classis is blij met de berichten. Het deputaatschap vraagt goedkeuring om de verschillende gemeenten aan te schrijven met betrekking tot hun opdracht. De classis geeft hiervoor toestemming.

Alle afgevaardigden vertellen in het kort over de stand van zaken in de gemeente en de gebeurtenissen van de afgelopen zomerperiode. Er worden blijde en zorgelijke zaken gedeeld.

Na de jaarwisseling zal de nieuwe regio-indeling van kracht worden. Op de laatste vergadering van de classis Warffum zullen diverse zaken afgerond worden. In april wordt er een informele samenkomst gehouden van de nieuwe regio Winsum. De scribe van de GKv Winsum en de DAO van de classis zullen de organisatie op zich nemen.

Daarnaast zal ook de GKv samengaan met de NGK. Dit heeft voor de gemeenten van de classis Warffum/regio Winsum geen grote gevolgen in praktische zin; er zijn geen NGK gemeenten in deze regio.

In Baflo is er momenteel geen predikant. Er wordt gevraagd of er een regeling is voor vacante gemeenten met betrekking tot predikanten van de classis. Die blijkt er te zijn: in principe gaan classis-predikanten twee keer per jaar voor in een vacante gemeente. De aanwezige predikanten geven aan dat de preekvoorzieners van Baflo gerust contact kan opnemen.

De volgende classis wordt gehouden te Leens op 16 maart 2023.

De preses gaat voor in dankgebed, hij sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 9 JANUARI 2023

Alle Freerk Vaatstra opent deze vergadering met gebed. Hij leest met ons uit Romeinen 3:21-31: Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus Christus. Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door Christus in genade aangenomen (Rom.3: 24).

Een voorbeeld: vroegere vrienden die elkaar later voor de rechtbank weer tegenkomen; de een als rechter en de ander moest een hoge boete betalen. Als rechter moest hij de boete opleggen. Als vriend deed de rechter zijn toga uit en gaf als vriend geld om de boete te kunnen betalen.

God kan het kwaad niet zomaar negeren. Hij weet dat wij dit niet kunnen betalen, daarom neemt Hij zelf de schuld op zich door te sterven aan het kruis.

Is er de laatste 10 jaar een omslag van denken geweest ten opzichte van de wet die nu vervuld is door Jezus? Je weet dat je genade nodig hebt doordat je de wet kent.

We zingen psalm 130:3 en 4.

Twee leden zijn afwezig.

De agenda wordt vastgesteld na een paar kleine aanvullingen. Eén ervan is de opmerking dat het goed is dat er bij de Bijbellesing uit dezelfde vertaling wordt gelezen als wat er op de beamer staat.

De notulen van de vergadering van 6 december worden ongewijzigd vastgesteld.

Uit de notulen worden nog wel een aantal punten besproken:

- Contact met groep 3 van SJV.

- Er is een initiatief over een te vormen 'kinderbijbelclub'. We wachten, voor er een besluit over te nemen, af wat de reactie uit de gemeente is na het bericht in Koinonia.

- De crèche is gesausd. Er ligt een vraag of er nog budget is om het meubilair ook nog aan te vullen of aan te passen. Voorstel is eerst om in eigen beheer wat te maken om kosten te drukken.

- Er wordt nog een nieuw lid voor de bouwcommissie gezocht. Er zullen nog een paar leden gevraagd worden. Het is goed wanneer er meer leden in de bouwcommissie komen, om samen de 'kar te trekken'. Bij bepaalde klussen is het goed om mensen uit de gemeente te vragen mee te werken.

- Begeleidingscommissie voor als ds. Van der Welle komt: 1 lid is bereid om hier zitting in te hebben, een 2^e wordt nog gevraagd.

Een zin formuleren wat onze "Visie" is. Het voorstel is:

"Een levende gemeenschap, midden in het dorp, op weg naar de eeuwigheid. Waarin ieder telt en zijn gaven kan inzetten tot eer van God, altijd met een open bijbel."

Er zijn verschillende onderwerpen waarvan het goed is dat we hier inhoudelijk dieper op ingaan en aangeven wat de missie ervan van onze gemeente is. De kerkenraad heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de verkondiging van Gods Woord. Er is al studie gedaan op het onderwerp: 'Schepping en evolutie'. Zo worden nog de volgende onderwerpen door een aantal (KR) leden voorbereid en bestudeerd: Avondmaal, identiteit, middagdiensten, samenwonen.

De verkiezing van ambtsdragers wordt besproken: dit jaar zijn de volgende broeders aftredend: Jan Bijsterveld als ouderling en Alle Freerk Vaatstra als diaken.

De kascontrole van de diaconie en van de kerk wordt geregeld.

In maart zal er een gemeentebijeenkomst worden georganiseerd. We proberen hiervoor een spreker te vragen... eerste voorstel is "Open Doors". Belangrijk dat er op deze avond wel gelegenheid is voor informeel contact en ruimte voor vragen en opmerkingen.

Er is een bedrag ontvangen voor de onkosten van de opvang van vluchtelingen. Na aftrek van kosten nog bespreken welke bestemming we hier aan gaan geven.

Na een goede vergadering gaat Alle Freerk ons voor in dankgebed.

De volgende vergadering is, in verband met talstelling, 6 februari en 20 februari (beide breed) en op 6 maart staat KR vergadering (smal) gepland.

VAN DE GEMEENTE

Hallo allemaal,

Het idee is ontstaan om voor de kinderen van de basisschool één zondagochtend per maand een kinder bijbelclub te organiseren. De kinderen mogen dan direct voor de dienst naar de crèche ruimte gaan. Tijdens de kinder bijbelclub zullen we samen bidden, zingen en een bijbelverhaal lezen. De verwerking van het bijbelverhaal is dan een knutsel- of tekenopdracht. Met andere woorden: een dienst op het niveau van de kinderen. Ze komen tijdens de collecte terug in de kerk. Het zou mooi en leuk zijn dat de kinderen en/of leiders dan (kort) iets vertellen aan de gemeente. Er zijn twee volwassenen aanwezig die samen voorbereiden en leiden.

De kerkraad heeft toestemming gegeven dit idee te delen en om na te gaan wat de interesse is. Aan jullie daarom de vraag: sta je ervoor open om je kind(eren) te laten meedoen aan de kinder bijbelclub? En lijkt het je leuk om, als (jong)volwassene, mee te draaien in de voorbereiding en uitvoering? We ontvangen graag reacties (mondeling of telefonisch).

Groeten Margrit (06-31697575) en Clarie (06-40631717)

HANNEKE...

Aangenaam

1. Wie ben je en wat doe je in je dagelijkse leven?

Ik ben Hanneke Jansen en ik studeer mbo-verpleegkunde.

2. Wat zijn je hobby's?

Ik hou van tekenen en met familie en vrienden zijn.

3. Wat is je lievelingslied en kun je zeggen waarom?

Ik vind "The night we met" van Lord Huron altijd een heel mooi liedje omdat het een rustgevend liedje is.

4. Wat is je favoriete gedeelte uit de bijbel en waarom?

Ik heb niet perse een gedeelte, maar het verhaal van Ruth spreekt mij altijd heel erg aan.

5. Wanneer/waar of op welk moment is je hart het meest in vuur en vlam voor God?

Een moment dat ik God meer ervaarde was toen ik naar Opwekking ging met een vriendin van mij. Daar heb ik zulke mooie momenten met God beleefd.

6. We zijn elkaars broers en zussen. Moeten we, als jouw gemeente, ergens speciaal voor bidden?

Dat vind ik lastig; op dit moment weet ik dat niet zo goed.

7. Wat zou je nog eens graag met onze gemeente willen doen?

8. Wie vraag je voor de volgende keer "aangenaam"?

Ik vraag Ilse Krijgheld!

GERARD...

Aangenaam

1. Wie ben je en wat doe je in je dagelijkse leven?

Mijn naam is Gerard Bijsterveld, 26 lentes jong en woon in Stedum. Ik heb het voorrecht om boer/melkveehouder te zijn.

2. Wat zijn je hobby's?

Eigenlijk is mijn werk mijn grote hobby, maar een stukje racefietsen of een potje voetbal mag ik graag doen! Daarbij probeer ik Efeziërs 6:7 dan ook ter harte te nemen...

3. Wat is je lievelingslied en kun je zeggen waarom?

Het eerste couplet van Opwekking 733, Tienduizend redenen, waarin de grootsheid van de schepping gecombineerd wordt met ons relatieve bestaan hier op aarde.

4. Wat is je favoriete gedeelte uit de bijbel en waarom?

Psalm 23, dit gedeelte omdat het moed geeft om samen met God verder te kunnen in het leven.

5. Wanneer/waar of op welk moment is je hart het meest in vuur en vlam voor God?

Tijdens een mooie zonsopgang tijdens het melken bijvoorbeeld beseft ik toch vaak hoe mooi de schepping is gemaakt. Mede daarom ben ik sinds kort gelukkig met een vriendin die mij daar ook op wijst; wij Groningers zijn misschien al wel teveel gewend geraakt aan dit soort mooie natuurverschijnselen.

6. We zijn elkaars broers en zussen. Moeten we, als jouw gemeente, ergens speciaal voor bidden?

Laten we het dicht bij huis houden; we hebben als christenen in Nederland namelijk te maken met vervolging in de vorm van welvaart, maakbaarheid en egoïsme. Dat we mogen beseffen hoe nodig het is om God te kennen en mét Hem te leven.

7. Wat zou je nog eens graag met onze gemeente willen doen?

Van mij hoeft er niet iets speciaals georganiseerd te worden. Laten we als kerkelijke gemeente ons focussen op de samenkomsten; dit is immers hetgeen dat ons bindt.

8. Wie vraag je voor de volgende keer "aangenaam"?

Rolinke Plas-Hofsink

19 MAART INTREDEDIENST DOMIE MATTHIJS VAN DER WELLE

Dag allemaal,

De voorbereidingen voor de feestelijke intrede-zondag op 19 maart zijn in gang gezet. In de ochtenddienst zal ds. Van der Welle bevestigd worden door een gast-predikant en in de middagdienst preekt ónze dominee dan zelf!

De beide diensten zijn, zo het nu lijkt, in de kerk van Middelstum: hier kunnen meer mensen in en dan kunnen de gasten van het gezin Van der Welle tussen de middag lunchen in de kerk van Kantens.

Na de middagdienst zullen we koffie en thee drinken met uiteraard wat lekkers (daar hebben we u op twee manieren voor nodig:-)

Wilt u helpen met bv bakken, gastvrouw/man zijn, lunch klaarmaken of iets anders waarmee u denkt te kunnen helpen, geef dit dan door aan 1 van onderstaande personen.

Met vriendelijke groet,
namens de beroepingscommissie, Anje, Siegrit, Else en Trijnie



Beste lezers,

Dank voor de giften aan de Voedselbank doorgegeven.

Kwam op mijn Facebook pagina de Boodschappenpakketten van de Plus tegen....
Doen we al jaren aan mee.

Levensmiddelen en verzorgingsproducten van harte welkom!!

Tineke en Greet

BINNENGEKOMEN KOPIJ

VOCAL ENSEMBLE HET HOOGELAND ZOEKT PROJECTZANGERS

Vocaal Ensemble het Hoogeland hoopt op 10 juni haar jubileum te vieren met een concert in de Hippolytuskerk te Middelstum.

Het koor is op zoek naar projectleden die het leuk zouden vinden om medewerking te verlenen aan dit koor. Centraal staan de Sacred Songs van componist Karl Jenkins, daarnaast worden enkele aanvullende liederen gezongen. Het koor wordt tijdens dit concert begeleid door een klein orkest, bestaande uit strijkers en blazers.

Het Vocaal Ensemble Het Hoogeland is een regionaal koor dat momenteel bestaat uit 13 enthousiaste leden. Het koor staat onder leiding van Vincent Hensen-Oosterdijk, ook dirigent van het toonkunstkoor uit Delfzijl en tevens vaste organist van de Nicolaïkerk in Appingedam en de Antoniuskerk in Kantens.

Ter voorbereiding op het concert wordt er elke maandagavond van 19.30-21.30 uur gerepeteerd in de Antoniuskerk te Kantens. De repetities starten op 27 februari aanstaande.

De projectkosten zijn € 70,00 per persoon. Dit is inclusief de muziek en koffie/thee in de repetitiepauzes. De muziek zal de eerste repetitieavond verstrekt worden.

Opgave of meer informatie zie vocaalensemblehethoogeland@gmail.com.

SONGS OF PRAISE 12 FEBRUARI 2023

U/Jij bent van harte welkom in de Refajahkerk, Galenuslaan 1 te Groningen op zondag 12 februari 2023 om 16.30 uur voor een prachtige Songs of Praise. Een traditie in de Refajahkerk vanaf 2010 die twee jaar onderbroken moest worden vanwege de pandemie.

Maar nu mag het weer en wij weten zeker dat velen van u/jullie hier op hebben gewacht.

Brass, orgel, een koor en heel veel mooie hymns om samen te zingen.

De toegang is gratis maar wilt u/wil jij wel rekening houden met een collecte om alle onkosten te dekken?

Be welcome and see you all on the 12th February.

KOM-OP-ADEM DAG 'OPA'S EN OMA'S MET VERLIES'

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organiseert een ontmoetingsdag voor opa's en oma's van een overleden kleinkind. Inmiddels zijn er meerdere waardevolle Kom-Op-Adem midweken georganiseerd over 'Leven met verlies'. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een bijeenkomst voor opa's en oma's waarvan een kleinkind is overleden. Om die reden willen we op zaterdag 11 februari 2023 een ontmoetingsdag organiseren. Op deze dag willen we stilstaan bij de impact van het verlies van een kleinkind, wat doet dat met opa's en oma's en wat is de invloed daarvan op (familie)relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle informatie, maar ook de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder elkaar wordt een belangrijk onderdeel van het programma.

We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een waardevolle ontmoeting zou zijn. Vertel hen dan gerust hierover. Deze dag wordt gehouden in het Koetshuis, Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek. U kunt zich aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch via 026-3342225.

VERRE NAASTEN

ZUID-AFRIKAMISSIE
VERRE NAASTEN 

Mukhanyo Theological College breidt uit!

Eén van onze samenwerkingspartners in Zuid-Afrika is het Mukhanyo Theological College (MTC), een school met grote ambities. Het is hun wens dat het aantal christenen en kerken in Afrika groeit: in geloof en aantallen. En er is nieuws: met de financiële hulp van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten gaat MTC verder uitbreiden! Mukhanyo's theologisch onderwijs begon in de jaren 80 en verschaftte toegankelijke theologische opleidingen voor lokale kerken met diverse christelijke achtergrond. Dit

theologisch onderwijs is de laatste tien jaar enorm gegroeid, zowel in onderwijs op de campus als in "afstandsmodus" gedecentraliseerd gefaciliteerd leren in heel Zuid-Afrika. Het afstands-onderwijsprogramma, ontworpen in 2008, vorderde en breidde zelfs sneller uit dan Mukhanyo's onderwijs op de campus. Beginnend met slechts één proeflocatie in 2009, zijn er momenteel meer dan negentig leerondersteuningsgroepen in het hele land.

Vanwege de groei wil men nu Mukhanyo's programma voor afstandsonderwijs verder ontwikkelen en uitbreiden. Deze uitbreiding bevat verschillende kernelementen:

1. Ministry/bediening: de voortzetting van het theologisch onderwijs via het programma voor afstandsonderwijs;
 2. Kwaliteit: het ontwikkelen (schrijven, redigeren, reviewen) van professionele studiegidsvideo's;
 3. Ondersteuning: de backoffice-systemen voor distributie, beoordeling, registratie en controle;
 4. Promotie: gedecentraliseerd beheer en marketing van lokale centra.
- Het doel is om meer studenten in verschillende gebieden te laten profiteren van deze online leermogelijkheid. Onder begeleiding van professionele privéleraren op locatie, wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Digitalisering lesmateriaal

In 2006 is het MTC begonnen met het verspreiden van dictaten onder bijbelstudiegroepen. Dit lesmateriaal werd steeds verder ontwikkeld en wordt momenteel uitgedeeld aan meer dan negentig afstandsgroepen, voornamelijk in Zuid-Afrika. Maar ook tien studiegroepen in andere Afrikaanse landen maken hier gebruik van. De lesbrieven werden studiegidsen en lezingen op dvd, onder meer dankzij projectfinanciering in het afgelopen decennium van donateurs als Woord en Daad en Verre Naasten.

De verwachting was dat de meeste fasen van dit proces eind 2022 afgerond zouden kunnen zijn, maar het is duidelijk geworden dat het proces veel groter is, omvangrijker en ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. Dit komt ook omdat er steeds meer aanvullende modules, keuzevakken en ander leer materiaal werden ontworpen en toegevoegd aan de lijst met modules. Bovendien is de vraag naar en het potentieel van deze programma's (met name Higher Certificate for Bible Teaching en Higher Certificate for Church Ministry) gegroeid.

Het huidige project is een voortzetting en verbreding van Mukhanyo's lopende afstandsprogramma. Dit programma heeft zichzelf bewezen als een effectief model voor decentraal theologisch onderwijs en zal het programmaontwerp dus niet veranderen. Het is eerder de bedoeling dit model verder te laten groeien door:

verbetering van de kwaliteit van het lesmateriaal, uitbreiding van de regionale programmacoördinatie en door invoering van betere ondersteuningssystemen.



Studenten van Mukhanyo

Doel voor de komende tien jaar

Het programma voor afstandsonderwijs bedient momenteel ongeveer 750 studenten die studeren aan 93 leerondersteuningscentra. Per maart 2022 hebben in totaal 115 studenten met succes een kwalificatie hoger onderwijs afgerond via de afstandsonderwijsprogramma's van MTC.

Het doel voor de komende tien jaar is om te zien dat tenminste drieduizend getrouwe christenen met succes een Mukhanyo-kwalificatie voor hoger onderwijs voltooien, zodat ze kunnen dienen binnen verschillende kerken in hun eigen lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika.

Ds. George Mnisi bij EO Metterdaad

Eind augustus, begin september waren er drie uitzendingen van EO Metterdaad geweid aan "onze" dominee George Mnisi uit Zuid-Afrika!

Ds. George is zendeling in de township Nellmapius, bij Pretoria. Hij droomt ervan om samen met zijn gemeenteleden een buurtcentrum te bouwen van waaruit allerlei activiteiten voor de buurt ontplooi kunnen worden. Ook de zondagse erediensten kunnen hierin gehouden worden. Ds. George richt zich hierin op alle mensen, zowel

jong als oud. De uitzendingen geven een mooi beeld van ds. George en zijn prachtige werk in Nellmapius. Zeker de moeite waard om te bekijken!

Uitzending gemist? Kijk dan op: Zuid-Afrika: George gemist? Start met kijken op NPO Start

In het voorjaar van 2023 komt ds. Peter Abrahams samen met zijn vrouw Karen op bezoek in Nederland! Ds. Peter is zendeling in de township Leiden, bij Kaapstad. Hij en zijn vrouw komen vertellen over het mooie werk dat zij daar mogen doen.

Cleopas Maseko tijdens Internationale Conferentie in Nederland

Tijdens de Internationale Conferentie van Verre Naasten, gehouden in oktober 2022, was Cleopas Maseka uit Zuid-Afrika aanwezig. Cleopas is directeur van aidsorganisatie Themba lethu Nkomazi en voorzitter van SALT Alliance, beide organisaties die we vanuit Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunen. Tijdens de kerkdienst van zondag 2 oktober in Kantens hield hij, samen met ds. Silas Wanjala uit Kenia, een presentatie over Themba lethu Nkomazi. Op zondag 9 oktober was hij te gast tijdens een Ontmoetingsdienst in Buitenpost.

Nadat de Conferentie officieel was afgelopen, werd er nog een ontmoetingsavond met Cleopas georganiseerd in Winsum (Gr.), bestemd voor alle mission-ambassadeurs, predikanten en overige geïnteresseerden. Tijdens deze ontspannen avond was er alle tijd om Cleopas beter te leren kennen en te ontdekken wat er in de Zuid-Afrikaanse samenleving speelt. Maar ook hoe Themba lethu Nkomazi binnen deze samenleving werkt en wat de rol van kerken hierin is. Het was een waardevolle avond!

Na nog een presentatie in Aduard op zondag 9 oktober vertrok Cleopas weer naar Zuid-Afrika. Wij wensen hem en alle deelnemers van de Internationale Conferentie veel succes en zegen in hun werk!

DIT KONINGSKIND

Webinar – Samen maakt het mooier!

Woensdag 22 februari | 20.00 – 21.30 uur

Hoe krijg je de mensen met een beperking in beeld in de gemeente? Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen en hoe geef je dat vorm en inhoud? Ontdek het tijdens deze webinar op woensdag 22 februari.

Samen met José Korsaan (jeugdwerker, schrijver en spreker) praten we over het cadeau van mensen samenbrengen, met en zonder beperkingen. Daarnaast geeft ze handvatten om dit ook praktisch binnen de gemeente vorm te geven.

**Webinar – Seksuele ontwikkeling bij jongeren met een verstandelijke beperking
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur**

Deze avond is voor ouders van jongeren (12-20 jaar) met een verstandelijke beperking. Op deze leeftijd verandert er veel in het lichaam van je zoon of dochter. Hoe kan je je kind hierin begeleiden? Tegen welke situaties of vraagstukken lopen jullie aan? De avond wordt geopend door Rianne van Dijken (Arts Verstandelijk Gehandicapten en seksuoloog NVVS). Na haar introductie is er ruimte om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden te bespreken.

**Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur**

Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte voor jouw verhalen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van herkenning en erkenning. Zo kunnen we elkaar verder helpen door het geven van steun en tips. Het thema van deze dag is 'Blij zijn met jezelf'.

EN VERDER

- Lees iedere week nieuwe artikelen op www.onderwegonline.nl
- Opgeven voor helpen met de intrededienst kan nog steeds bij de beroepingscommissieleden: Else Oudman, Jan Bijsterveld, Trijnie Ammeraal, Siegrit de Vries, Anje Oudman en Jan Garnt Huizinga.

KERKELIJKE STAND

| | |
|----------------------|-----------|
| Belijdende leden: | 76 |
| <u>Doopleden:</u> | <u>44</u> |
| Totaal aantal leden: | 120 |

Overleden op 31 december 2022 onze zuster mevrouw J.A. Wildeboer-Broekhuizen. Ze mocht 90 jaar worden. We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Gedoopt op 22 januari: Boaz Doornbos.

VERJAARDAGEN

- 5-2 Renske Vaatstra (1)
- 17-2 Greetje Wildeboer-Boddeüs (65)
- 23-2 Sander von Hebel (27)
- 24-2 Karstian Oudman (21)
- 25-2 mw Huizinga-Bol (86)
- 25-2 Abel Doornbos (2)
- 27-2 Dia Bijsterveld (55)
- 28-2 Lieke Hofstede (4)

Omdat onze kerk verbonden is aan Zuid Afrika staan de verjaardagen van de predikant en zijn gezin ook in Koinonia:

- ds. George Mnisi (25-4-1981)
- mw. Portia Mnisi (19-10-1980)
- Thomas Mnisi (21-2-2007)
- George jr. Mogomotsi Mnisi (2-7-2009)
- Korah Bothale Mnisi (12-5-2011)

Hun adres: Mantova 30
147 Aerangis Ave
Môregloed 0186 Pretoria – RSA

GefelicitAART



KAARTENKRING

Martha van der Horn
kamer 4
Atlasstraat 20
9801 VA Zuidhorn

Alex Oudman
Aekingaweg 4
8246 GN Appelscha

Martine Veldman
's Heeren Loo Opmaat
Patrijs 2-4
9781 XM Bedum

Reinder van Til Anne Marinus van Til
TALANT TALANT
De Wouden 12 De Wouden 21
9204 WD Drachten 9204 WD Drachten

Elie Niyotwambaza kindcode: RW-AEE-D02-0031
Steven Phiri kindcode: MW-LIS-D01-0024
Red een Kind, Postbus 40169, 8004 DD Zwolle

Wildrik Mars
Kingham
Tolweg 10
9914 TA Zeerijp

Dhr. Henk van der Veen
Maartenshof Noord
woning 4^e, kamer 1
Schaaksport 100
9728 PG Groningen

AGENDA

elke 2e woensdag van de maand koffiedrinken in gebouw Salem: 10.00-11.00 uur

- 6-2** **KR breed**
- 12-2 Songs of Praise, 16.30 uur, Refajahkerk, Galenuslaan 1 in Groningen
- 20-2** **KR breed**
- 6-3** **KR smal**
- 16-3** **classisvergadering in Leens**
- 19-3** **bevestiging en intrede ds. Matthijs van der Welle**
- 20-3** **gemeentebijeenkomst, (o.a. Open Doors), 19.45 uur**
- 25-3** **inbreng goederen SPO, 9.00-12.00 uur, Klinkenborgerweg 1 Kantens**
- 3-4** **KR breed**
- 9-4** **Heilig Avondmaal (Pasen)**
- 24-4** **KR smal (i.v.m. meivakantie)**
- 1-5 hereniging NGK en GKv → Nederlandse Gereformeerde Kerken
- 27-5** **inbreng goederen SPO, 9.00-12.00 uur, Klinkenborgerweg 1 Kantens**
- 5-6** **KR breed**
- 11-6** **Heilig Avondmaal**
- 10-6 jubileumconcert Vocaal Ensemble het Hoogeland
- 3-7** **KR smal**



En de bomen in het veld zullen
klappen voor Hem!