

Koinonia

“Tot opbouw van de gemeenschap van de heiligen”



*Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is
zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Hem
schuilen.*

November 2022

KOINONIA is een uitgave van de kerkenraad van de Gkv te Kantens en verschijnt op de laatste zondag van de maand.

kerkadres: Pastorieweg 21a, 9995 PM Kantens, 06-57360874

koster: Metty Wildeboer, 06-30017365, pwildeboer@gmail.com

predikant: vacant

scriba: Dia Bijsterveld, scriba@kantens.gkv.nl

beamteam: bijdragen mailen in de week voorafgaand aan de betreffende zondag (alleen PowerPoint): beamteamkantens@gmail.com
contactpersoon: Arjan Bijsterveld

preekvoorzener: Margreet Plas, 06-15170204

boekhouder: Gerard Bijsterveld, 06-13523472
boekhoudergkvkantens@gmail.com

banknummer: NL42 RABO 0342 2047 26 t.n.v. Gkv Kantens
(bij collecte voor de kerk vermelden: "collecte")

diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 t.n.v. Diaconie Gkv Kantens
collectemunten: NL74 RABO 0367 4308 43 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. A. Veldman
a.veldman66@gmail.com

interne vertrouwenspersoon: Eline Hofstede, Kerkhofsweg 23, 9995 PL Kantens
06-14382181, eline.hofstede@hotmail.com

zusterhulp: wanneer u door ziekte, ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt, kunt u terecht bij Eline Hofstede 0595-552412 en Marrieke Pastoor 0595-551438: met u zoeken zij naar een oplossing

privacy reglement: zie website van de kerk: www.kantens.gkv.nl (kopje "info")

→Kopij voor KOINONIA van december 2022 inleveren: **maandag 21 november 2022 tot 17.00 uur** bij Trijnie Ammeraal, kerkbladgkvkantens@gmail.com (via dit mailadres kunt u ook aangeven als u Koinonia per mail wilt ontvangen).

* voorkant Koinonia gemaakt door Janita Lijnema-Hofsink

KERKDIENTEN

De kerkdiensten zijn 's ochtends in onze eigen kerk en 's middags om en om in Kantens of Middelstum, tenzij anders aangegeven. Online diensten volgen of bekijken: zoeken op YouTube naar Beamteam Kantens.

woensdag 2 november	14.15 uur 19.30 uur	kinderdienst in de Klim-op Middelstum* leesdienst Klaas Plas
zondag 6 november	9.30 uur 14.30 uur	leesdienst Freerk Oudman ds. L.G. Boonstra
zondag 13 november	9.30 uur 16.00 uur	ds. M. van Rijswijk ds. C. Kanis (in Middelstum)
zondag 20 november	9.30 uur 14.30 uur	ds. L.S.K. Hoogendoorn ds. G. Meijer
zondag 27 november (1 ^e advent)	9.30 uur 16.30 uur	leesdienst Arnold Doornbos ds. F. Rinkema (in Middelstum)
zondag 4 december (2 ^e advent)	9.30 uur 14.30 uur	ds. H. Venema (viering Heilig Avondmaal) ds. J v.d. Bos

REFORMATIE VESPER

Zondagavond 30 oktober, 19.00 uur, Antoniuskerk
Reformatie Vesper, voorganger ds. R.P. Oosterdijk
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hogeland o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk
Lezingen door leden deelnemende kerken

Collecten: 1: NBG en 2: Onkosten

Na afloop koffie/thee in gebouw Salem

De gezamenlijke kerken in Kantens

* DANKDAG 2 NOVEMBER 2022

Wie dank jij?

Dat is het thema van de dankdagdienst op woensdag 2 november. Speciaal voor kinderen wordt er een samenkomst gehouden op GBS Klim-op aan de Boerdamsterweg 12 in Middelstum. Natuurlijk zijn ouders, gemeenteleden en andere belangstellenden ook van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur. Dominee Kanis zal vertellen over Elia n.a.v. 1 Koningen 17:1-16.



We gaan samen zingen, danken en er is een collecte voor de Voedselbank. Ook mogen er producten ingeleverd worden voor de Voedselbank. Voor meer informatie zie <https://voedselbanknederland.nl/steun-ons/boodschappenlijst/> We hopen op een mooie samenkomst waarin we God mogen danken in woord, gebed en zang.

Groeten van de samenwerkingscommissie Bid- en Dankdag van GKv Kantens, Loppersum en Middelstum.

COLLECTEDOELEN

- De collecte in de ochtenddienst is voor Kerk en Diaconie (tenzij anders vermeld).
Kerk: NL42 RABO 0342 2047 26 tnv GKv Kantens ovv "collecte"
Diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 tnv Diaconie GKv Kantens
- De collecte in de middagdienst is voor een goed doel (bepaald door Middelstum of Kantens).

dankdag 2 november	Voedselbank
zondag 6 november	ochtend: kerk en diaconie
zondag 13 november	ochtend: kerk en diaconie middag: Zuid Afrika Mission - NL31 INGB 0000 3636 00
zondag 20 november	ochtend: kerk en diaconie
zondag 27 november	ochtend: kerk en diaconie middag: E&R - NL74 INGB 0002 9182 91

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u in overleg ophalen indien u van tevoren het bedrag op de rekening hebt gestort.

Als u geld heeft overgemaakt, stuur dan even een appje (of mailtje) naar mij. De waarde van de collectemunten is: rood: € 0,60 en blauw € 1,--.

collectemunten: NL74 RABO 0367 4308 43 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. A. Veldman

Groeten: Albert Veldman, Oosterweg 7, Kantens
(06-25348178, a.veldman66@gmail.com)

VAN DE KERKENRAAD

Lieve gemeenteleden,

Vanuit de kerkenraad mag ik u deze keer bijpraten over het wel en wee binnen onze gemeente. Hopelijk bindt het ons weer samen!

Zoals de meesten van jullie weten en/of gemerkt zullen hebben, verblijven de twee vluchteling gezinnen op dit moment nog in ons kerkgebouw. Beide gezinnen (zoals eerder te lezen was in de gemeente-app) wachten nog op een geschikte woonplek. Maar ook hier merken we helaas dat niet alles even spoedig verloopt. Wat is het mooi dat we voor deze medemensen de onrust ietwat kunnen beperken door ze toch langer op te vangen en een (voorlopig) thuis te kunnen bieden (inclusief activiteiten zoals een voetbalwedstrijd 😊). We danken God voor de mogelijkheid die wij hiervoor hebben én alle hulp die we vanuit de gemeente hiervoor krijgen én dat we daarnaast ook weer 'gewoon' onze kerkdiensten in ons eigen gebouw kunnen houden.

De herfst is begonnen. Buiten wordt het kouder en vroeger donker. De tijd van stampot eten is weer aangebroken! Hoe mooi is het dan om als kerk midden in het dorp een leuk (én lekker) stampot buffet voor alle 65-plussers uit Kantens te organiseren. Vanuit de groeigroep organiseren een aantal gemeenteleden deze activiteit, die zal plaatsvinden op vrijdag 25 november vanaf 18.00 uur in ons kerkgebouw. Om iedereen in het dorp uit te nodigen zal er binnenkort een flyer worden verspreid. Aanmelden kan eventueel al bij Clarie Spelmink of Peter-Jan Krijgsheld.

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat Arnold een aantal weken geleden een naar ongeluk heeft gehad met een cirkelzaag. Dat zorgt ervoor dat hij minder/niet toekomt aan de verbouwing van hun woning. Met een aantal gemeenteleden uit Kantens en Middelstum is er daarom een klusdag bij Arnold en Charlotte geweest. Het was voor zowel Arnold als 'het klusteam' een mooie dag en er is flink wat werk verzet. Fijn dat ook dit soort dingen spontaan ontstaan binnen onze gemeente.

Zoals u heeft kunnen lezen is het seizoen weer in volle gang en worden er volop activiteiten ondernomen. Zo laten we als gemeente weer zien één lichaam te zijn. Dat zien we ook terug in bijbelstudie-activiteiten op verschillende niveaus (van 'supermama's' tot groeigroepen en catechisatie), heerlijk dat we zo samen Jezus kunnen volgen!

Namens de raad mag ik u een gezegende maand toewensen onder Gods leiding.

Groeten, Christiaan

KORT VERSLAG VAN DE CLASSISVERGADERING WARFFUM GEHOUDEN OP 15-09-2022 IN BAFLO

De vergadering wordt op christelijke wijze geopend door broeder Knot van de samenroepende kerk van Baflo en vervolgens wordt iedereen van harte welkom geheten. Nagenoeg alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

Als preses fungeert ds. Van Hemmen, als scriba ds. Wijnalda en als assessor broeder Knot (Baflo). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De notulen van de vergadering van 14 juni alsmede de notulen van de classis contracta van 30 juni worden, met een paar kleine wijzigingen, goedgekeurd.

De afgevaardigden van Middelstum en Kantens melden dat het door hun uitgebrachte beroep op ds. Van der Welle positief is beantwoord. Ds. Van der Welle zal in het voorjaar van 2023 bevestigd worden.

Namens ZAM (Zuid Afrika Mission) komen Elanna Veldkamp en Paul de Vries een presentatie geven over het werk van ZAM. Zij laten zien waar ZAM actief is en hoe dit werk onder de aandacht van de kerken gebracht kan worden. Zij werken op basis van de opdracht die Jezus ook aan ons meegaf: "Maak alle volken tot mijn leerlingen". Dit doen zij d.m.v. evangelisatie, (financiële) ondersteuning, toerusting en gebed. Zij

worden door de preses bedankt voor hun heldere uitleg en hij wenst hen Gods zegen bij hun werk.

Het deputaatschap “kleine kerken” is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Er wordt verheugd gereageerd op het feit dat het alsnog gelukt is een deputaatschap te vormen. De preses leest een brief voor waarin het deputaatschap uiteenzet welke stappen inmiddels genomen zijn.

Alle afgevaardigden vertellen in het kort over de stand van zaken in de gemeente en de gebeurtenissen van de afgelopen zomerperiode. Er worden blijde en zorgelijke zaken gedeeld. In sommige gemeenten gaat af en toe een kerkelijk werker voor in de eredienst. Vooruitlopend op de nieuwe kerkorde die in 2023 zijn beslag zal krijgen, ziet de classis hier geen bezwaar in.

Na de jaarwisseling zal de nieuwe regio-indeling van kracht worden. De DAO zal alvast contact leggen met de gemeenten die “nieuw” zullen zijn in de nieuw te vormen regio om te inventariseren of er behoefte is aan een kennismaking.

De volgende classis wordt gehouden in Kantens op 8 december 2022.

De preses gaat voor in dankgebed, hij sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 3 OKTOBER 2022

Robin opent de vergadering, onderwerp is dankbaarheid. Hij leest uit Psalm 30 een paar verzen en daarna een overdenking: De confronterende vraag: “Als je morgen wakker zou worden met alleen de dingen waar je God vandaag voor hebt gedankt, word je dan met veel of weinig wakker?” God is zo goed dat hij ons heel veel geeft. David zet ons even stil in Psalm 30. Danken wij God met even veel passie als dat we hem gebeden hebben? Laten we alle zegeningen niet vergeten.

Aardse goederen zijn belangrijker geworden? Dagelijkse zegeningen zijn voor heel veel niet altijd vanzelfsprekend. Voorbeeld zijn de vluchtelingen die op straat moeten slapen. Er is veel luxe. Hoe echt dankbaar ben je als je dankt? Het kan ook een sleur worden. In de huidige samenleving mogen we als christen vrij leven. Door de onrust die in de wereld is word je wel meer bepaald bij wat je hebt. Door crisis heen kun je daarna beter beseffen wat je hebt aan bv. gezondheid. Als je tot rust komt en nadenkt kun je dankbaarheid leren. Als gebed zingen we Psalm 30: 3 en 7.

Freerk Oudman heeft zich afgemeld voor deze vergadering, verder is iedereen aanwezig.

Er worden een paar punten aan de agenda toegevoegd.

De notulen van 29 augustus worden vastgesteld.

Een paar punten uit deze notulen staan op de agenda om te behandelen.

- Evaluatie Avondmaal: Aanbieden brood door predikant / wijn door ouderling / mensen slecht ter been in de rij bediend, ging dit goed? Het was een goede viering.

- Jeugdwerk: Goed om alle jongeren in beeld te hebben. Fijn dat ds. De Vries de oudste jongeren les geeft.

- Hilma Oudman coördineert nu bijbellezingen in de dienst; het is fijn wanneer veel leden dit een keer doen willen. Zo mogelijk kan er uit de NBV21 gelezen worden, deze moet dan ook op de kathedr liggen.

Hoe kunnen we gezamenlijke bijbelstudie stimuleren?

In Koinonia staat al een oproepje voor Bijbelstudie... er is al 1 aanmelding naar aanleiding van de oproep. Continuïteit is wel van belang. Fijn dat er een initiatief is. Invulling gaat naar aanleiding van de voorkeur van degenen die komen.

Wijkavonden wat frequenter organiseren, 2x per jaar moet mogelijk zijn. Elkaar er aan herinneren. Bv. in januari en juni voor de ambtsdragers is dit wat dubbel: je hebt je 'ambt'-wijk en je eigen 'lid'-wijk. Hier mag je zelf een keuze in maken, bv. zolang je ambtsdrager bent daar actief zijn en na je ambtsperiode weer met je andere wijk meedraaien.

10 oktober is de gezamenlijke vergadering met Middelstum: het concept samenwerkingsakkoord wordt besproken, een paar kleine punten die de aandacht verdienen. Verder dan te bespreken voor de middagdiensten: zo mogelijk meer leerdiensten invullen.

We denken na over de bevestiging en intrede-zondag. Het moet mogelijk zijn dat we in de kerk van Middelstum zitten.

Er moet een begeleidingscommissie benoemd worden: 2 leden uit Kantens kunnen daarin zitting hebben. Hiervoor is wel een handleiding te vinden op de site van SKW. Freerk Oudman en Margreet Plas zijn naar de classisvergadering geweest en doen er verslag van (kort verslag ervan komt ook in Koinonia).

Naar aanleiding van de classisvergadering even gesproken over het eventueel bij ons voor laten gaan van ds. Oosterdijk (PKN). We hebben goede contacten met hem. Zo lang onze diensten goed ingevuld kunnen worden heeft het niet de voorkeur om hem voor te laten gaan in onze diensten.

De volgende classis wordt gehouden in Kantens, op 8 december 2022.

Er zijn nog een paar 'pastorale' aandachtspunten waar we over spreken. O.a. dat het goed is dat we elkaar zien, horen wat de ander zegt. Niet alle leden komen naar de erediensten. Hoe gaan we hier mee om?

Hierna dankt Robin met ons.

KORT VERSLAG VAN DE GEZAMENLIJKE VERGADERING MET DE KR VAN DE GEMEENTE KANTENS EN MIDDELSTUM OP 10 OKTOBER

- Jan Bijsterveld, preses van Kantens, heet ons allen welkom. Fijn dat we in het gebouw van Middelstum kunnen zijn, dit is omdat er in het gebouw van Kantens vluchtelingen opgevangen worden.

Hij opent de vergadering met het lezen uit 1 Korintiërs 1:10-13 (oproep om eensgezind te zijn) en uit hoofdstuk 12:4-7 (verschillende gaven, maar 1 Geest), 12:20 en 21 (een groot aantal leden vormen 1 lichaam) en vers 31 (richt u op de hoogste gaven). Hij leest dit naar aanleiding van de opening van de synode waar afgelopen zaterdag bidstond voor was: deze gedeelten uit de bijbel zijn daar gelezen. De synode werkt aan eenwording van de NGK en GKv waar ook in het gebed indringend aandacht voor was.

Hierna gaat hij ons voor in gebed.

We zingen samen Gezang 106:2 en 4 "U Vader U aanbidden wij".

- Er zijn 13 van de 19 kerkenraadsleden aanwezig.

- De agenda wordt vastgesteld na een aantal punten ter aanvulling.

- De notulen van de vorige vergaderingen worden vastgesteld (dit was de vergadering van 11 november 2021), de beroepingsvergadering (13 juni 2022) en het (online) gesprek tussen de presessen en ds. Van der Welle (8 sept. 2022).

- Evaluatie van de (gezamenlijke) middagdiensten: In Middelstum wordt onderzocht hoe de gemeenteleden tegen de middagdiensten aankijken. Er kunnen nu nog geen conclusies aan het onderzoek gegeven worden. Het uitgangspunt is om te inventariseren hoe de gemeente over de invulling van de zondagmiddag(diensten) denkt en hierover het gesprek aan te gaan. De kerkenraad heeft de uitkomsten van de enquête besproken en besloten dat we voorlopig doorgaan met de huidige gezamenlijke middagdiensten. Mensen willen niet iets langdurigs doen, maar wel incidenteel iets gaan doen wat niet meerdere jaren duurt. Bijvoorbeeld meedoen met een gemeenteproject.

Het aantal aanwezigen in de middagdiensten loopt terug, waar zit het verlangen bij de mensen, wat houdt hen tegen en hoe kunnen we mogelijk meer zichtbaar zijn in het dorp, hoe kunnen we onderling meer voor elkaar betekenen?

Uit Kantens kwam naar voren dat het goed is zo mogelijk meer aandacht aan leerdiensten te geven.

Een late (qua tijdstip) morgendienst is nadelig voor de middagdienst. Voor het wel of niet komen in de middagdienst worden er praktische punten genoemd waarom mensen niet meer komen. Het was 'vroeger' meer vanzelfsprekend dat je naar de diensten ging. Het is mooi dat er jonge kinderen meegaan en in de dienst aanwezig zijn.

Zondagmiddag was er een mooie preek over dienen: Jakob, Rachel (dacht meer aan zichzelf), Lea (meer dienend). Wie dien je op zondagmiddag? Dien je God als je bv.

naar familie gaat? We hebben de maatschappij ‘tegen’ ons. Het vraagt duidelijke beslissingen. We hebben de zondag gekregen als rustdag. God gaf de rustdag om Hem te ontmoeten. Na coronatijd (maar ook eerder al) wordt er anders naar de diensten gekeken. Goed om hierover een keer door te spreken. Helaas lukt het niet om een bepaalde groep in de kerk te krijgen. Als er een duidelijke behoefte is die anders is dan een ‘gewone’ dienst, is het wel goed om na te denken over de invulling. Er is bv. wel behoefte aan verbinding, gesprek.

De erediensten laten bestaan t.o.v. een eventuele andere invulling: doe het 1 en laat het andere niet na. Goed om dit te delen. Eerst zo laten en elkaar op de hoogte houden. Dit leeft binnen beide gemeenten en ook binnen de classis (waar meerdere gemeenten geen middagdiensten meer beleggen of er moeite mee hebben).

- De bijzondere dienst met ds. Silas Wanjala uit Kenia hebben we geëvalueerd.

Organisatorisch door naar ander kerkgebouw te gaan i.v.m. de opvang vluchtelingen had beter gekund, zeker voor beamteam en organist was alles wat onduidelijk omdat de dienst niet de normale gang van zaken kende. De vertaling op de beamer was niet volledig, ds. Silas Wanjala benoemde meer in zijn preek. Het zin voor zin vertalen was achteraf gezien prettiger. Het waren uiteindelijk twee mooie diensten. De andere invulling in de middagdienst was dat je nog even in groepsgepraak was.

- Er zou een besluit zijn dat er in Middelstum 1x per jaar een grunniger dainst gehouden zou worden. Bij een dergelijke dienst worden er ook uitnodigingen naar bv. de PKN gestuurd. De PKN van Middelstum hielp in het verleden ook mee met de organisatie. Vind Kantens dit goed voor een zondagmiddag? De kerken van Kantens (CGK en PG) kunnen ook uitgenodigd worden. Goed om dit weer op te pakken!

- In het Hippolytushoes is 1x per 2 week op donderdagavond een dienst, waar de GKv van Middelstum ook in meedraait, vanuit het dorp Kantens doen de CGK en PG hierin mee. De GKv van Kantens nog niet. Dit verandert als ds. Matthijs v.d. Welle predikant is bij ons. Dan doet Kantens daardoor ook mee. Als er Avondmaal gevierd wordt, organiseert de PKN dit.

- In Middelstum gaan nog wel eens vrouwelijke predikanten voor. Kantens heeft hierin ander beleid. Middelstum wil dit respecteren en houden hier rekening mee.

- Het samenwerkingsakkoord tussen onze gemeenten is geactualiseerd. Dit naar aanleiding van het krijgen van een gezamenlijke predikant.

- Er wordt nog gezocht naar mensen die in de begeleidingscommissie willen zitten. Deze begeleidt, ondersteunt en adviseert de predikant. Steunpunt Kerkenwerk heeft hier informatie over.

- De bevestiging en intrede dag is in overleg met Matthijs van der Welle op 19 maart 2023. De verwachting is dat dit in het gebouw van Middelstum kan passen. Een en ander is een hele organisatie. Hiervoor vragen we of (leden van) de beroepingscommissie deze diensten willen organiseren. De verhuizing van de familie Van der Welle gaan we mogelijk in eigen beheer doen. Roelof Zuidema coördineert dit.

- Het (gezamenlijk) jeugdwerk wordt geëvalueerd. Bezoek van KR-leden aan een jeugdgroep wordt afgesproken. Fijn dat ds. M. de Vries de oudste groep gaat begeleiden.
- Vanuit de classis is geadviseerd om een VOG aan te vragen voor jeugdwerkers. Dit advies gaan we opvolgen voor leiders in de groepen tot ongeveer 18 jaar. De scriba's moeten dit regelen in overleg met het jeugdteam.
- Bid- en dankdag: in de praktijk is er nu 's middags voor de kinderen een bijeenkomst in de school "Klim-op". Voorstel is om de avonddienst gezamenlijk te houden, niet alleen in Kantens maar bij toerbeurt ook in Middelstum: dankdag 2022 in Kantens, biddag 2023 in Middelstum en het jaar erop andersom.
- Oudejaarsavond is dit jaar in Middelstum. Blijft om en om. Vorig jaar waren er vanuit Kantens veel gebedspunten. De vraag om punten was in Middelstum niet 'aangekomen' bij de KR. Kan voor dit jaar nog wel geregeld worden. Mogelijk dat de gebedspunten door een 'eigen ouderling' worden verwoord in een gebed. Hij kent de gemeenteleden beter dan een 'vreemde' predikant.
- Nieuwjaarsdag is dit jaar op een zondag. Voorstel om in de middagdienst een iets andere invulling te gaan doen; nog in overleg met de predikant die dan voor gaat.
- Gezamenlijk koffiedrinken wordt ingepland door de preekvoorzieners. Past niet altijd op een bepaalde zondag.
- Het online kunnen meekijken door mensen thuis is in beide gemeenten anders geregeld. Goed wanneer de beamteams hier een keer contact over hebben of dit ook gelijk kan. Dit in verband met het feit dat er nu in het 'lege' kerkgebouw de dienst van de ander gestreamd moet worden.
- Middelstum wordt bedankt voor de gastvrijheid van de afgelopen twee zondagen dat we als gemeente van Kantens te gast waren. Het is fijn om een eigen gemeente te hebben en daarnaast elkaar te kunnen versterken.
- Roelof Zuidema gaat ons voor in gebed, en we gaan ieder naar huis.

VAN DE GEMEENTE

Broers en zussen van de GKv Kantens,

Mij is gevraagd een afscheidstukje te schrijven wat ik graag doe.

In november 1986 kochten wij het ouderlijk huis van de familie Poppema van Jan zijn moeder aan de Kerkhofsweg 4 te Kantens.

Jan is in dit huis geboren en getogen en in 1981 zijn wij vanuit dit huis getrouwd.

We gingen eerst in Uithuizen wonen en Stoffer en Anita zijn daar geboren.

Luit is in hetzelfde huis als zijn vader geboren in 1991.

We hebben veel meegemaakt in Kantens, goede, maar ook heel zware tijden. Ziekte en beperkingen zijn ons niet bespaard gebleven. Maar de gemeente van de GKv Kantens heeft altijd om ons heen gestaan als een warme deken.

Op 27 april 2016 werd Jan zijn wens vervuld en is hij, na een periode van ziek zijn, vanuit het huis wat hem zo dierbaar was door de Heer thuisgehaald.

Na Jan hebben ook mijn dochter Anita met haar man en kinderen en Luit mij vaarwel gezegd, ik heb geen contact meer met hen.

In de GKv kreeg ik ook problemen met bepaalde mensen, ik wilde rouwen maar dat lukte niet. Daarom heb ik toen een time-out genomen en ben naar de CGK vertrokken.

Uiteindelijk voelde ik me daar toch niet thuis en mocht ik weer terugkeren in het warme nest van de GKv van Kantens.

Een paar jaar geleden heb ik moeten toegeven dat het beter was voor mij om de Kerkhofsweg te verlaten om een heel aantal redenen.

Met een lach maar ook met heel veel tranen heb ik Kantens verlaten en ben ik terug in Uithuizen waar we eens zijn begonnen.

Ik heb hier een heerlijke seniorenwoning (moet wel erg wennen hoor).

Ik ben hier heel warm welkom geheten door de mensen van de GKv, er zijn nog best veel mensen die ik ken en zij mij.

Mijn adres moet geheim blijven omdat ik bedreigd wordt door mijn zoon Luit (hij mag NIET weten waar ik woon).

Als iemand van jullie mij wil bezoeken is dat mogelijk, mijn telefoonnummer is nog hetzelfde.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor bijna 36 fijne jaren in Kantens, alle hulp en medeleven voelden als een warme deken.

De Heer is hier bij mij en ook Jan is in mijn hart altijd bij mij.

Ik wens jullie Gods onmisbare zegen.

Groet Sandra Poppema-Elzinga.

INZAMELING SPO

Op 26 november van 9.00 tot 12.00 uur weer inzameling voor SPO op Klinkenborgerweg 1 in Kantens.

NIEUWE DOMINEE: VERHUIZING EN INTREDE

Beste gemeenteleden,

Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het zover. Het verhuizen van dominee Matthijs van der Welle en zijn gezin.

Op maandag 27 februari gaan we de dominee ophalen uit Pijnacker. Het is de bedoeling dat ik

(Roelof) met een vrachtwagen die kant op rij. Nu lijkt het me leuk als er een auto vol mensen uit Kantens en een auto vol uit Middelstum die kant op gaan. Erik Sebens wil zijn bakwagen met laadklep wel ter beschikking stellen. Hier kunnen 3 personen in. Hier zoek ik dus nog 3 personen voor. En wie uit Kantens zou willen rijden met nog 3 personen?

Als je de rit te ver vindt maar wel wil helpen uitladen in Middelstum dan hoor ik dit ook graag.

Graag uw/jouw reactie naar Roelof Zuidema: roefzuidema@hotmail.com of 0645528230.



Met vriendelijke groet,
Roelof Zuidema



Dag allemaal,

We hebben ons werk als beroepingscommissie bijna afgerond, want we zijn door de kerkenraden gevraagd om de intrede-zondag te organiseren. Deze intrede-zondag van dominee Matthijs van der Welle is op 19 maart 2023. We willen er een feestelijke en gezellige dag van maken. Hiervoor moet wel het één en ander gedaan worden.

Het duurt nog even, maar de tijd gaat snel en veel mensen hebben volle agenda's. Daarom toch al dit oproepje: wilt u bv meedenken in de commissie, meehelpen op de dag zelf, muziek maken of heeft u mooie ideeën voor de invulling van de diensten.... geef dit alvast aan ons door! We willen begin januari dan samenkomen om te starten met de organisatie.

We hopen er samen een mooie dag van te maken!

Met vriendelijke groet, de beroepings-/intredecommissie



ONTMOETING... UITNODIGING OM AAN TE SLUITEN!

Woensdag 19 oktober begonnen we met 6 en eindigden met 7 mensen in de kerk. We kwamen tijd tekort, moesten nodig bijpraten. De vluchtelingen in de kerk voorzagen ons van wat lekkers bij de koffie. Het leek wat op griesmeel met suiker en kokos erover. 't Smaakte prima.

Daarna hebben we gesproken wat we graag willen, hoe gaan onze bijeenkomsten eruitzien? Met Kaarten op Tafel kon eenieder aangeven wat zij belangrijk vindt:

- Handen: elkaar de hand reiken. Dat is ook samen bijbelstudie doen.
- Sleutelbos: rondom de bijbel heb je contact.
- Verschillende mensen: iedereen mag zijn wie hij is.
- Kopjes koffie: samen zijn, dankbaar voor alles wat je hebt en dat delen met elkaar.
- Handen van Jezus: door Zijn handen mogen we dankbaar zijn voor alles wat hij geeft. Hij zegent, ook iedere zondag. Dat mogen we ervaren, voelen.
- Contact met elkaar: samen wat doen. Bijvoorbeeld wandelen of een andere activiteit. Zou mooi zijn als er ook jongeren bij zijn.
- Regenboog: dit alles onder zijn zorg en met zijn zegen.

Er is dan ook besloten om de ochtend te beginnen met koffie, even bijpraten, hoe gaat het met iedereen. Daarna een stukje bijbelstudie. Om 11.00 uur gaan we eropuit. De komende keer wandelen.

Onderwerpen voor de komende bijeenkomst: We beginnen deze dankdag met: Waarom bidden wij niet méér? Ieder christen wordt opgeroepen te bidden. Maar... hoe gaan we om met ons gebedsleven, alleen en met elkaar? Wanneer bid je eigenlijk? Hoe bid je? Waarvoor bid je wel en waarvoor niet? Waar loop je tegenaan in je gebedsleven? Leren bidden: Jezus gaf zelf een voorbeeld als de leerlingen aan Jezus vragen: 'Heer leer ons bidden' (Lucas 11:1). Laten wij als gemeenteleden elkaar helpen met onze vragen, of door alleen te luisteren naar wat iemand bezighoudt. Iedereen is van harte welkom! Welkom ook als je bijvoorbeeld alleen mee zou willen wandelen, dan zien we je om 11.00 uur buiten bij de kerk. Of als je juist niet wilt wandelen maar wel graag in de kerk wilt komen en meedoen: ook van harte welkom.

De volgende keer is woensdag 2 november in de kerk, inloop vanaf 9.45 uur. Om 11.00 uur hopen we een stukje te gaan wandelen. Woensdagmorgen 16 november het vervolg.

Margreet Plas en Dia Bijsterveld



De voedselbank heeft
uw hulp nodig!



VOEDSELBANKEN.NL
Eemsdelta

Veel mensen kunnen niet meer voorzien in hun
dagelijkse levensbehoefte.

U kunt helpen!



Producten inleveren

- gedroogde kruiden
- aardappelpuree
- conserven
- zuivelproducten
- rijst
- pastasauzen
- was- en schoonmaakmiddelen
- koffie/thee
- suiker
- pasta
- persoonlijke verzorgingsartikelen
- broodbeleg



Helpt u mee?



ARJAN...

Aangenaam

1. Wie ben je en wat doe je in je dagelijkse leven?

Arjan Bijsterveld, 29 jaar oud en woonachtig op de Klinkenborg. In het dagelijks leven ben ik teeltadviseur bij een bedrijf dat zaaizaden, kunstmest en gewasbescherming verkoopt. Door het jaar heen adviseer ik op zo'n 50 boerenbedrijven om tot een goede oogst te komen, elk jaar weer spannend. Elke dag dus alleen of samen met de boer gewassen bekijken of plannen maken. Het weer bepaalt wat kan en dat geeft veel afwisseling. Kan vaak erg van m'n werk genieten!

2. Wat zijn je hobby's?

M'n werk is m'n grootste hobby, maar meehelpen op de boerderij van mijn ouders of boeren in de buurt geeft ook veel voldoening. Daarnaast vind ik een teamsport zoals volleybal prachtig en daar is ook af en toe tijd voor. Ook mag ik graag met Corine een mooie wandeling in de natuur maken. Het liefst ergens in het buitenland waar het niet op Nederland lijkt, vlak land zie ik genoeg.

3. Wat is je lievelingslied en kun je zeggen waarom?

Op dit moment het lied 'Altogether Good'. Een prachtig loflied over hoe God zo goed is in onze zwakheid.

4. Wat is je favoriete gedeelte uit de bijbel en waarom?

De zendingsbrief van Jakobus, het had zo voor onze gemeente geschreven kunnen zijn en staat vol met bemoedigingen.

5. Wanneer/waar of op welk moment is je hart het meest in vuur en vlam voor God?

Op momenten dat ik door de gewassen loop en mag meemaken hoe alles leeft, groeit en bloeit en dan beseft dat God het is die zorgt voor ons dagelijks voedsel. En soms mag je een stukje van Gods liefde zien in de liefde of harmonie tussen mensen onderling, prachtig.

6. We zijn elkaars broers en zussen. Moeten we, als jouw gemeente, ergens speciaal voor bidden?

We mogen denk ik speciaal bidden voor de leegheid, eenzaamheid in onze samenleving. Dat we de kracht krijgen om soms een klein verschil te kunnen maken.

7. Wat zou je nog eens graag met onze gemeente willen doen?

Met wie daar zin in heeft: 'happen en trappen' of 'tour de hap'. Samen eten is super: het scheelt koken, samen eten verbindt en als je samen de afwas doet leer je elkaar toch anders kennen dan op het kerkplein.

8. Wie vraag je voor de volgende keer "aangenaam"?

Wikje Vandermaelen

ADRIAAN...

Aangenaam

1. Wie ben je en wat doe je in je dagelijkse leven?

Hoi, ik ben Adriaan Bruijn en ben verpleegkundige. Ik werk in de wijkverpleging in Uithuizermeeden en omstreken. Ik heb net een nieuwe baan en ga vanaf november aan de slag als verpleegkundige in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

2. Wat zijn je hobby's?

Ik hou van sporten en mountainbiken. Daarnaast vind ik gamen leuk en speel ik FIFA. Op een vrije avond vind ik het gezellig om met vrienden af te spreken en een spelletje te spelen.

3. Wat is je lievelingslied en kun je zeggen waarom?

Sela - ik zal er zijn. Het nummer geeft mij rust en vertrouwen dat je altijd bij God terecht kan en Hij er voor je zal zijn.

4. Wat is je favoriete gedeelte uit de bijbel en waarom?

Spreuken 3:5-6 "Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg." Het doet mij beseffen dat je God mag betrekken in alles in het leven en dat Hij je hierin helpt om bijvoorbeeld keuzes te maken.

5. Wanneer/waar of op welk moment is je hart het meest in vuur en vlam voor God?

Op het moment dat je mag beseffen dat je in Zijn genade mag leven en al je zonden zijn vergeven. Dit kan tijdens een kerkdienst een lied, tekst of gesprek zijn.

6. We zijn elkaars broers en zussen. Moeten we, als jouw gemeente, ergens speciaal voor bidden?

Filippenzen 4:6 "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden."

7. Wat zou je nog eens graag met onze gemeente willen doen?

Een sportieve middag houden. Bijvoorbeeld een zeskamp of een toernooi met daarna lekker eten met muziek.

8. Wie vraag je voor de volgende keer "aangenaam"?

Mevrouw Vaatstra

LANDELIJKE VERGADERING/GENERALE SYNODE



LV/GS
ZOETERMEER
2022-2023



www.lv-gs2022.nl

Binnenkort begint de Landelijke Vergadering/Generale Synode (kortweg LV/GS) van Zoetermeer.¹ Ook uit jouw kerk of regio nemen mensen deel aan die vergadering. Hieronder lees je meer over de belangrijkste vijf onderwerpen waar zij over gaan vergaderen. Leef je met hen mee?

Afgevaardigden uit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) komen tussen begin oktober en eind januari in totaal een dag of tien bij elkaar. Ze bespreken dan de laatste dingen die nog gedaan moeten worden voordat de NGK en de GKv in 2023 één kerkgemeenschap gaan vormen. De LV/GS van Zoetermeer behandelt alleen maar zaken die met het samengaan van de twee kerkverbanden te maken hebben.

KERKORDE

De kerkorde voor de nieuwe kerkgemeenschap wordt vastgesteld. Dat is een beknopt document met afspraken, onder andere over hoe we als kerken dicht bij Gods Woord leven en goed zorgen voor de werkers in de kerk. In de afgelopen jaren hebben plaatselijke kerken en regionale kerkvergaderingen op verschillende momenten gelegenheid gekregen om over de kerkorde mee te denken. De LV/GS van Zoetermeer buigt zich er nog één keer over en stelt de kerkorde dan vast.

REGELINGEN

Ruim veertig regelingen over allerlei uiteenlopende zaken worden door deze LV/GS besproken en vastgesteld. Sommige regelingen zijn bedoeld om kerkenraden te

¹ Elke kerk, dus ook die waar jij bij hoort, is onderdeel van een landelijk verband van kerken. Over zaken waar alle kerken mee te maken hebben, vergaderen afgevaardigden uit de plaatselijke kerken regelmatig met elkaar. Vroeger gebeurde dat afzonderlijk tijdens een Landelijke Vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en een Generale Synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Sinds 2017 wordt het landelijke kerkenwerk steeds meer samen gedaan.

ondersteunen als ze met een bepaalde situatie te maken krijgen. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op wat er geregeld moet worden als er een nieuwe predikant komt, of als een kerk financieel niet meer rond kan komen. Andere regelingen zijn meer algemeen van aard, zoals regelingen over de gedragscode van werkers in de kerk en over de verantwoordelijkheid van kerken voor de opleiding van predikanten.

PENSIOENVOORZIENING PREDIKANTEN

De pensioenvoorziening voor predikanten binnen de nieuwe kerkgemeenschap vraagt aandacht. Binnen de GKv en de NGK zijn die pensioenen nu verschillend geregeld. Het is noodzakelijk om de pensioenen voor alle predikanten bij hetzelfde pensioenfonds onder te brengen. Daarvoor ligt nu een voorstel op tafel. GKv-kerken beslissen over dat voorstel in de ledenvergadering van de Vereniging Samenwerking Emeritering, dus niet op de synode. De NGK-kerken zullen er wel op de Landelijke Vergadering over doorspreken. Vervolgens neemt de gezamenlijke LV/GS besluiten over hoe de pensioenen in de toekomst geregeld worden.

REORGANISATIE LANDELIJK KERKENWERK

Bezinning op de organisatie van het landelijke kerkenwerk staat ook op de agenda. Er zullen voor het nieuwe kerkverband, net zoals nu in de GKv en de NGK het geval is, allerlei commissies aan het werk gaan: voor diaconale zaken, voor de opleiding tot predikant, voor contact met de overheid en ga zo maar door. Bij het samenvoegen van bestaande commissies wordt ook bekeken of al dit landelijke kerkenwerk efficiënter georganiseerd kan worden. Dat geldt ook voor de LV/GS zelf, die straks 'synode' zal heten. Een belangrijke vraag daarbij is hoe het landelijke kerkenwerk minder ver van de plaatselijke kerken af kan komen te staan.

DATUM HERENIGING

Als al deze onderwerpen besproken en de besluiten genomen zijn, moet er nog één ding gebeuren, namelijk formeel besluiten tot hereniging van NGK en GKv. Als de Heer het wil, zal die hereniging op 1 mei 2023 plaatsvinden. De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zullen dan samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. De eerste synode van die nieuwe kerkgemeenschap staat gepland voor het najaar van 2023.

STICHTING BIBLIOTHEEFONDS TU KAMPEN/UTRECHT



Al bijna 70 jaar zamelt het bibliotheekfonds geld in om dit beschikbaar te stellen aan de bibliotheek van de Theologische Universiteit in Kampen (en nu ook in Utrecht). Met dit geld worden boeken, tijdschriften en digitale publicaties aangeschaft ten bate van onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.

Afgelopen juni is een begin gemaakt met de verhuizing van de universiteit van Kampen naar Utrecht. Deze overgang zal een aantal jaren in beslag nemen. De bibliotheek is een van de laatste onderdelen die zal verhuizen. De tijdelijke dubbele locatie en de aankomende verhuizing brengen voor de bibliotheek extra kosten met zich mee. Temeer reden om het bibliotheekfonds te ondersteunen.

In het verleden waren er vaak plaatselijke contactpersonen die geld inzamelden voor ons fonds. In de meeste gemeentes bestaat dit systeem niet meer. Dit betekent dat naast eventuele collectes particuliere giften een belangrijke bron van inkomsten zijn. Allereerst willen we ieder die ons de afgelopen (corona)jaren met een gift verder heeft geholpen hartelijk danken. Maar uw giften blijven nodig! Wilt u ons daarom blijven steunen? We hanteren nog steeds een richtbedrag van 7 euro per adres per jaar.

Op onze website vindt u meer informatie, onder meer de financiële jaarverslagen, zie: <https://tukampen.nl/bibliotheek/bibliotheekfonds/>
IBAN: NL06 INGB 0000 5912 24 t.n.v. Bibliotheekfonds T.U.
Voor de volledigheid: het bibliotheekfonds heeft de ANBI-status.

In Christus verbonden,
Dr. J.M. Beute, voorzitter
A. Harmanny- van Dijken, secretaris

DIT KONINGSKIND

Online gespreksgroep - Voor mannen met een partner met ASS

Woensdag 2, 16 en 30 november | 20.00 - 21.30 uur

Heb jij een partner met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze online gespreksgroep voor jou! Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte en aandacht voor jouw verhaal en vragen als man van een partner met autisme. Door het contact met andere mannen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van (h)erkenning. Op die manier helpen we elkaar verder door het geven van steun en tips. Onder leiding van onze consulent Bonna van der Wijngaard gaan jullie in gesprek over verschillende thema's.

Online gespreksgroep – Voor ouders met een zorgintensief kind

Donderdag 3 en 17 november en 1 december | 20.00 - 21.30 uur

Heeft jouw zoon of dochter een (licht) verstandelijke of meervoudige beperking? Dan weet je als geen ander dat deze zorg vaak veel van jou als vader of moeder kan vragen. Het is goed om hierin het gesprek aan te gaan met andere ouders, ervaringen uit te wisselen en zo te (h)erkennen hoe het is als ouder. Waar loop je bijvoorbeeld tegenaan en hoe gaan andere ouders hiermee om?

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Zaterdag 5 november | 10.30 - 15.30 uur | Midden/Oost Nederland

Zaterdag 19 november | 10.30 - 15.30 uur | Noord Nederland

Online gespreksgroep - Voor vrouwen met een partner met ASS

Maandag 7 en 21 november en 12 december | 20.00 - 21.30 uur

Heb jij een partner met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze online gespreksgroep voor jou! Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte en aandacht voor jouw verhaal en vragen als vrouw van een partner met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van (h)erkenning. Op die manier helpen we elkaar verder door het geven van steun en tips. Onder leiding van onze consulent Martine van der Burg gaan jullie in gesprek over verschillende thema's.

Webinar – Omgaan met grenzen als je ASS hebt

Donderdag 15 november | 20.00 - 21.30 uur

Platform Autisme in de kerk organiseert D.V. 15 november een webinar voor volwassenen met autisme, hun ouders, partners en andere betrokkenen. Grenzen stellen is een belangrijk en soms ook moeilijk thema. Ook als je te maken hebt met autisme. Soms gaat iemand over jouw grenzen heen. Soms ga je zelf over je grenzen

heen. Daar kun je lang last van hebben. Door zelf grenzen aan te geven, creëer je meer rust voor jezelf. Waar stel jij duidelijke grenzen en hoe houd je rekening met de ander? Anderen kunnen niet bepalen waar jouw grens ligt, maar kun jij leren om dat zélf te ontdekken?

Algemene ledenvergadering en vrijwilligersborrel

Donderdag 17 november | 17.00 - 19.30 uur

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt de leden van harte uit voor de ledenvergadering en/of vrijwilligersborrel D.V. 17 november 2022 op het hoofdkantoor in Utrecht.

Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Speciaal voor onze vrijwilligers is er een interactief programma. Om 17.30 uur start de ALV waar leden live of digitaal aan kunnen deelnemen. Ter afsluiting eten we met elkaar een broodmaaltijd en is er gelegenheid om bestuursleden en medewerkers te spreken. Zien we jou daar?

Webinar - Seksuele ontwikkeling bij mensen met ASS

Woensdag 23 november | 20.00 - 21.30 uur

Tijdens deze avond zal Drs. Rianne van Dijken (arts verstandelijk gehandicapten en seksuoloog NVVS) ons meer vertellen over de seksuele ontwikkeling bij mensen met een autismespectrumstoornis. Naast het delen van handige informatie en tips zal er ook voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Webinar – Samenwerken met zorgverleners

Maandag 23 januari en 6 februari | 20.00 - 21.30 uur

Als ouders of familieleden van iemand die veel zorg nodig heeft, weten jullie dat er vaak anderen nodig zijn om te ondersteunen in die zorg. Dat kan thuis zijn, op school of op een woongroep. Deze samenwerking kan een hele opluchting zijn, je hoeft het niet meer alleen te doen. Tegelijk kan het ook moeizaam gaan en uitdagingen met zich mee brengen, hoe laat je de ander toe in die zorg? Zien ze mijn kind wel echt? Hebben ze wel door wat mijn broer/zus nodig heeft?

Over dit samenwerken geeft Martine van der Burg 2 cursus -avonden. Vanuit haar werkervaring als begeleider op verschillende woonlocaties heeft zij ervaring in het samenwerken met ouders en het trainen van begeleiders hierin. Vanuit de Driehoekskunde (ontwikkeld door Chiel Egberts) wil zij hierin handvatten geven hoe je hierin de juiste samenwerking vindt. Met als doel natuurlijk dat jullie kind of familielid de beste zorg krijgt. Tijdens de avonden zal er ruimte zijn om je eigen situatie in te brengen en bespreken.

Meer informatie en aanmelden kan via de site. Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd.

MISSION POSSIBLE

Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.

Olga

"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie."

Olga barst in tranen uit.

"We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze.

We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", vroegen wij.

"Jazeker!"

Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:

"Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"

Evangelisatie

De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.

Lokale hulpverlening

De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren. Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter.

NAAST OVER GELOFSOPVOEDING: HOE PAK JIJ HET AAN?

Wat wil je eigenlijk precies overdragen aan je kinderen? En pakken we de geloofsopvoeding niet veel te geïsoleerd aan? Dit vraagt Wouter Huttinga zich af in de column die hij schreef in de nieuwste Naast. Inclusief een gedachte bij deze vragen die wellicht wat lucht geeft. Net als de ervaringen van anderen. Zo vertelt Helga uit Benin hoe zij het aanpakt met haar drie tienerjongens. En delen Marc Floor en vader Jurrien hoe het er in huize Ten Brinke aan toe gaat. Zweedse kinderwerker Kaisa geeft drie bruikbare tips, Gerrit den Broeder stelt voor om te stoppen met het

kindermoment tijdens de kerkdienst en drie Oekraïense moeders stellen hun hart open: geloofsopvoeding in tijden van oorlog... Hoe dan?

Een Naast bomvol tips, ervaringen en achtergrond rondom geloofsopvoeding vanuit de wereldwijde kerk. Laat je inspireren, doe wat nieuwe ideeën op, word bemoedigd. Misschien is dit wel de belangrijkste Naast die je ooit las!

Mis 'm niet! De nieuwe Naast over geloofsopvoeding (bomvol tips en ervaringen) ligt vanaf zondag 30 oktober in de kerk! Ook online te lezen via www.verre Naasten.nl/naast Niet gezien in de kerk?

Vraag gratis een exemplaar aan bij Verre Naasten door een e-mail te sturen naar naast@verre Naasten.nl of te bellen: 038 437 0410.



SSRO

Geestelijk ontwaken! Daar zien de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland naar uit. In het Oostenrijk Bulletin schrijft Alessandro Brunel (Neuhofen) hierover: 'Er is de Doornroosjesslaap, waaruit we langzaam ontwaken. Uit een onveranderde situatie

die jaren heeft geduurd. (...) En dan is er de oproep van onze Heer Jezus Christus: Sta op en ga!' Oud-bestuursleden bezochten eerder dit jaar de gemeente van Neuhofen en het was een rijke ervaring te mogen zien dat het werk nog steeds bestaat en ook vandaag vrucht mag dragen!

De gemeente van Basel is in de afgelopen jaren gegroeid. Een interview met één van de nieuwe gemeenteleden, Sandra Müller, is opgenomen in het Oostenrijk Bulletin. Ze heeft al zestien jaar multiple sclerose, maar zegt: 'Ik mag Gods trouw en genade zien, beleven en belijden. In vreugde en verdriet wil ik Hem dienen in gehoorzaamheid, Hem verheerlijken met mijn leven en mij in Hem verheugen tot in eeuwigheid.'

De SSRO ondersteunt 4 gemeenten en een kerkplantingsproject van de ERKWB in Oostenrijk en Zwitserland. De gemeenten van de ERKWB zijn elk klein van omvang. Gemeenten van deze omvang zijn niet in staat om de benodigde financiële middelen op te brengen.

Uw steun is hard nodig!

NAJAARSCONCERTARRANGEMENT **Airborne Museum en prachtige muziek**

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Bezoek zaterdag 12 november Pastoraal

Diaconaal Centrum de Herberg voor een prachtig optreden van Cambiamento Musicale! Magda de Jong, Gerrieke Verheij en Gerben Mourik zullen een intiem kamermuziekconcert ten gehoor brengen in het Koetshuis. Op creatieve wijze zal de uitvoeringspraktijk van de 17^{de} en 18^{de} eeuw samengevoegd worden met de hedendaagse kunstmuziek. Ontvangst met koffie en thee is vanaf 14.00 uur en aanvang van het concert is 14.30 uur.

Deze middag kunt u combineren met het in de ochtend bezoeken van het Airborne Museum. Daar geeft een gids een introductie over Villa Hartenstein en de Slag om Arnhem. Vervolgens kunt u het museum bezoeken met een podcatcher om audiofragmenten te kunnen beluisteren.

De kosten voor dit volledig arrangement bedragen €38,- (inclusief lunchpakket) en voor alleen het concert €15,-. De musici verlenen belangeloos hun medewerking aan deze dag en de netto-opbrengst zal dan ook ten bate komen aan de doelstelling van de Herberg te Oosterbeek.

U kunt zich opgeven voor deze dag via concerten@pdcdeherberg.nl.

EN VERDER

- Lees iedere week nieuwe artikelen op www.onderwegonline.nl

KERKELIJKE STAND

Belijdende leden:	77
<u>Doopleden:</u>	<u>44</u>
Totaal aantal leden:	121

Per 10 oktober is Barbera Spiensma vertrokken: we wensen haar Gods zegen toe!

VERJAARDAGEN

3-11	Liesbeth Mars-van Faassen (56)
8-11	Maud Krijgsheld (4)
11-11	Jan van Til (62)
13-11	Marjan Veldman (54)
16-11	Henk Jansen (56)
19-11	Riëtte Mosselaar (23)
20-11	Albert Veldman (56)
21-11	mw Wildeboer-Broekhuizen (90)
26-11	Freerk Oudman (39)
26-11	Wildrik Mars (18)
28-11	Doede Hofstede (66)
29-11	Julia van Dijk (24)
30-11	Marten Jansen (18)



Omdat onze kerk verbonden is aan Zuid Afrika staan de verjaardagen van de predikant en zijn gezin ook in Koinonia:

- Ds. George Mnisi (25-4-1981) en mw. Portia Mnisi (19-10-1980)
- Thomas Mnisi (21-2-2007) Hun adres: Mantova 30
- George jr. Mogomotsi Mnisi (2-7-2009) 147 Aerangis Ave
- Korah Bothale Mnisi (12-5-2011) Môregloed 0186 Pretoria – RSA

KAARTENKRING

Martha van der Horn
Atlasstraat 20 kamer 4
9801 VA Zuidhorn

Alex Oudman
Aekingaweg 4
8246 GN Appelscha

Martine Veldman
's Heeren Loo Opmaat
Ter Laan 8e
9781 TL Bedum

Reinder van Til
TALANT
De Wouden 12
9204 WD Drachten

Anne Marinus van Til
TALANT
De Wouden 21
9204 WD Drachten

Mw. J.A. Wildeboer-Broekhuizen
Winkheem, kamer 216
Borgweg 48
9951 BG Winsum

Elie Niyotwambaza
Steven Phiri

kindcode: RW-AEE-D02-0031
kindcode: MW-LIS-D01-0024
Red een Kind, Postbus 40169, 8004 DD Zwolle

Wildrik Mars
p/a zorgboerderij Oldenbosch
Dijkweg 15
9905 TD Holwierde

Dhr. Henk van der Veen
Maartenshof Noord
woning 4e, kamer 1
Schaaksport 100
9728 PG Groningen

AGENDA

- 30-10 Reformatie Vesper, 19.00 uur, Antoniuskerk Kantens**
1-11 vergadering 3 gezamenlijke kerken van Kantens in Salem
2-11 ontmoeting, inloop vanaf 9.45 uur in de kerk, 11.00 uur wandelen
7-11 KR smal
9/10-11 oud papier container t.b.v. Klim-op, achter de Damstee in Middelstum
12-11 najaarsconcert De Herberg, Airborne Museum
16-11 ontmoeting, inloop vanaf 9.45 uur in de kerk
22-11 KR breed, visie-vergadering
25-11 stampotbuffet voor 65+, vanaf 18.00 uur in de kerk
26-11 inzameling SPO, 9.00-12.00 uur, Klinkenborgerweg 1 in Kantens
6-12 KR breed
8-12 classisvergadering in Kantens
21/22-12 oud papier container t.b.v. Klim-op, achter de Damstee in Middelstum
19-3 bevestiging en intrede ds. Matthijs van der Welle
1-5 hereniging NGK en GKv → Nederlandse Gereformeerde Kerken

GKV KANTENS
ORGANISEERT:

Kinderkerstfeest en knutselmiddag

Kom op 20 december lekker knutselen van
14:30 tot 15.30 (locatie volgt) !

**OOK ZIEN WE JOU (EN JE PAPA/MAMA/OPA/OMA)
HEEL GRAAG OP 26 DECEMBER
(TWEEDE KERSTDAG) OM 10.00
OP HET KINDERKERSTFEEST
OM SAMEN DE GEBORTE VAN DE HERE JEZUS
TE VIEREN !**