

GKV Kantens

KOINONIA

"Tot opbouw van de gemeenschap van de heiligen"

Goede God, ik dank U.

Goede God, ik prijs U.

Goede God, ik loof U naam.

Februari 2020

KOINONIA is een uitgave van de kerkenraad van de Gkv te Kantens en verschijnt op de laatste zondag van de maand.

kerkgebouw: Pastorieweg 21a, 9995 PM Kantens, 06-57360874
postadres: Postbus 37, 9991 AB Middelstum
koster: Metty Wildeboer, 0595-551259, pwildeboer@gmail.com

predikant: vacant

scriba: scriba@kantens.gkv.nl Dia Bijsterveld

beamteam: bijdragen mailen in de week voorafgaand aan de betreffende
zondag (alleen powerpoint): beamteamkantens@gmail.com
contactpersoon: Arjan Bijsterveld

internet: contactpersoon: P. Pastoor

digi handboek: www.kerklid.nl contactpersoon: Dia Bijsterveld

boekhouder: Eldien Vaatstra, Bredeweg 25, 9995 NC Kantens
0595-551001, boekhoudergkvkantens@gmail.com

banknummer: NL42 RABO 0342 2047 26 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg.

diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Vrijg.

collectemunten: NL74 RABO 0367 4308 43 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. A. Veldman
a.veldman66@gmail.com

interne vertrou- Eline Hofstede, Kerkhofsweg 23, 9995 PL Kantens
wenspersoon: 06-14382181, eline.hofstede@hotmail.com

zusterhulp: wanneer u door ziekte, ongeval of andere omstandigheden hulp
nodig hebt, kunt u terecht bij Eline Hofstede 0595-552412 en
Marrieke Pastoor 0595-551438: met u zoeken zij naar een oplossing

privacy reglement: zie website van de kerk: www.kantens.gkv.nl (kopje "info")

➔Kopij voor KOINONIA van maart 2020 inleveren: **maandag 17 februari 2020 tot 19.00 uur** bij Trijnie Ammeraal, kerkbladgkvkantens@gmail.com (via dit mailadres kunt u ook aangeven als u Koinonia per mail wilt ontvangen).

KERKDIENTEN

De ochtenddiensten zijn in Kantens, de **gezamenlijke middagdiensten** met Gkv Middelstum afwisselend in Kantens of Middelstum.

zondag 2 februari

11.00 – ds. T. Dijkema (viering H.A.)

14.30 – ds. A. Driest (in Middelstum) collecte: Dit Koningskind

zondag 9 februari

09.30 – kandidaat T. Bekkema

14.30 – ds. J.T. Jansen (in Kantens) collecte: ontw.werk Congo

zondag 16 februari

09.30 uur – ds. C. Kanis

14.30 uur – ds. A. Dekker (in Middelstum) collecte: Leprazending

zondag 23 februari

09.30 – ds. M.A. de Niet

14.30 – ds. J. Plug (in Kantens) collecte: Bibliotheekfonds

Collecten zijn **elke ochtenddienst** voor de kerk en diaconie, soms een ander doel, dit staat dan bij de dienst. De **middagdiensten** hebben één collecte voor een goed doel.

COLLECTEMUNTEN

Op woensdag 4 maart tussen 20.00 uur en 21.00 uur kunt u de collectemuntten ophalen indien u van te voren het bedrag op de rekening hebt gestort.

VAN DE KERKENRAAD

GEBORTE JOPPE

De dag voor kerst mocht in het gezin van Freerk en Else Oudman een feestelijke gebeurtenis plaatsvinden. Zij werden verblijd met de geboorte van een zoon. Hij kreeg de prachtige naam 'Joppe'.

Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning van God. Hem komt alle lof, eer en macht toe want Hij heeft alles gemaakt; Zijn wil is de oorsprong van alles wat er is.

Dit alles is een felicitatie waard. Wij wensen Freerk en Else Gods onmisbare wijsheid en kracht toe bij de opvoeding. Natuurlijk wensen wij Juule en Teije ook veel liefde en plezier met hun nieuwe broertje.

Op D.V. zondag 16 februari zal Joppe gedoopt worden in een feestelijke ochtenddienst door ds. C. Kanis.

Wijkouderling Henk Hofsink

KORT VERSLAG VAN DE KR VERGADERING (BREED) OP 13 JANUARI '20

We zongen eerst gezang 143 : 1 en hebben Hebréeën 12: 1-4 gelezen.

Klaas Plas opende de vergadering.

Uit de sub Karpaten. Vrij in doen en laten. Kerkgebouwen werden in beslag genomen. 18 jaar en ouder werden weggevoerd naar kampen, werden vermoord in werkelijkheid. Angst en verdriet. Hoge belastingen. Christelijke predikanten stuurden een brief naar Stalin met een waarschuwing. Een deel van de predikanten werd gearresteerd. Werden gevangen gezet. Die periode was uiteindelijk een zegen.

Wat is onze functie in deze tijd?

In ALLES leven als kind van God. Doen we dat genoeg? Hoe kijken we naar de overheid? Hoe gaan we om met onze omgeving? Wij leven in vrijheid, er wordt ons niets in de weg gelegd, hoe zouden wij reageren bij tegenslag? Goed om over na te denken!

In onze kerk lijkt het dat we soms belangrijke zaken wat langs ons heen laten gaan, is dit correct? Er is in Nederland veel tolerantie. Wij nemen nu beslissingen waar onze kinderen mee te maken krijgen. Micha 6:8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Er is vaak veel gebrek aan wat Micha al schrijft. Wil je meer?

Er is discussie over bv evolutietheorie, ongehuwd samenwonen wordt getolereerd. Klaas heeft een brief naar de TU gestuurd als reactie op hoe er in Kampen gesproken wordt over de evolutietheorie. Deze is ook doorgestuurd naar KR-leden.

Daarna kregen we ieder de gelegenheid om persoonlijk met elkaar mee te leven. Alle kerkenraadsleden waren aanwezig. De agenda werd vastgesteld.

Punten die aan de orde kwamen:

* De hulpkoster Kristel Jansen moet noodgedwongen stoppen met haar functie vanwege het feit dat ze met name het schoonmaakwerk niet kan doen. We hebben ook doorgesproken over het kosterschap. Mogelijk meer met vrijwilligers gaan werken?

- * Er wordt al gewerkt aan een nieuw handboek, deze kan gedrukt worden nadat er nieuwe ambtsdragers zijn. Anders moet er gelijk al weer in gestreept worden.
- * We zijn dankbaar dat er nieuwe gasten in onze gemeente zijn, André en Cheyenne Weening. Er zal voor hen alvast een postvak worden aangeboden. Zo ook evt. voor andere 'vaste' gasten.
- * De bouwcommissie kan een nieuw lid zoeken nu Stefan Wildeboer is vertrokken naar een andere kerk. Ook zal de instructie voor deze commissie onder de loep worden gehouden of deze nog wel actueel is.
- * Voor de komende vacatures in de kerkenraad (1 ouderling en 3 diakenen) zal de gemeente opgeroepen worden om namen hiervoor in te leveren. Hier zal de komende vergadering over vergaderd worden.
- * Doornbos en Plas doen verslag van hun gesprek met de synodecommissie, hierover is de gemeente in Koinonia van januari 2020 al ingelicht.
- * De KR-leden worden erop geattendeerd dat de SJV-groepen bezocht moeten worden, dit gaat samen met de KR-leden van Middelstum omdat er ook gezamenlijke jongeren in de groepen zitten.
- * De liturgiecommissie zal gevraagd worden om de predikanten die bij ons zullen voorgaan mee te delen hoe onze erediensten zijn geregeld, en of ze de beginregels van de te zingen liederen willen opgeven. Er ontstaat geregeld verwarring wat er nu gezongen moet worden. Dit is voor het beamteam niet werkbaar.
- * Er wordt gekeken naar een dienst waarin André en Cheyenne Weening belijdenis van hun geloof kunnen afleggen.
- * De Stuurgroep Emmaüs-cursus is opgeheven.

De volgende vergadering is 27 januari 2020.

We zingen gezang 143 : 4 en Klaas Plas gaat ons voor in dankgebed.

HULPKOSTER – POULE?

Zoals misschien iedereen wel bekend, kan je als koster niet elke dag van het jaar aan het werk zijn. Soms is er ziekte, of heb je vakantie of zijn er andere redenen om er niet te zijn. Daarvoor hebben we een hulpkoster in onze gemeente. Tot dusver deed Kristel Jansen dat altijd. Maar Kristel is afgelopen jaar aan haar polsen geopereerd en moet voorzichtig aan doen. Ze heeft daarom aangegeven, dat ze graag wil stoppen als hulpkoster. Kristel hartelijk bedankt voor je inzet elke keer. We wensen je ook van hier van harte beterschap, maar bovenal natuurlijk Gods zegen.

Geen hulpkoster is ook geen optie. Gisteravond hebben we als kerkenraad de opties even besproken. Daarbij kwam ook de mogelijkheid van een poule van hulpkoster naar voren. Mensen die willen invallen, op het moment dat Metty even niet kan. In

verband daarmee de vraag/oproep aan iedereen wie er wil meedraaien in deze poule. Dan zou afwisselend als Metty vrij is iemand uit deze poule hulpkoster kunnen zijn.

Van harte welkom om aan te melden bij Klaas Plas: klaasplas@gmail.com of via telefoon of Whatsapp 06-24812765

Hartelijke groeten, Klaas

VAN DE GEMEENTE

GEMEENTEPROJECT KANTENS-MIDDELSTUM 2020

"Leven met een doel"

Beste gemeenteleden,

Zoals we al eerder hebben aangekondigd zijn we bezig met de organisatie van een gemeenteproject, voor zowel Kantens als Middelstum.

Volgende week kunt u een opgave briefje vinden in uw postvak.

D.m.v. dit briefje of een mailtje naar Dian Lijnema (opgavegemeenteproject@outlook.com) kunt u aangeven:

- of u mee wilt doen en graag een boekje wilt bestellen.
 - of u met eigen gemeenteleden in een groepje wilt of met een gemixte groep (K/M)
 - welke avond voor u het beste past, ook een "2e keus"-avond
 - of u gespreksleider wilt zijn
 - voorgestelde data om samen te komen (in principe bij iemand van de groep thuis)
- Voorlopig zijn de volgende weken geprikt om bij elkaar te komen: in de week van 15, 22 en 29 maart, 5, 19 26 april.

Opgeven kan t/m 16 februari.

Op **7 maart** willen we een startactiviteit houden in de Gkv Damstee vanaf 19.30 uur. Iedereen is daar van harte welkom!

Mochten jullie nog vragen/opmerkingen/tips hebben: we horen het graag!

Met vriendelijke groeten, Rienk Prins, Gerard Bijsterveld, Adriaan Bruijn, Janita Hofsink, Dian Lijnema en Elies Moeken



FLESSENACTIE SPO

Met ingang van 2020 zijn we gestopt met de lege flessenactie.

U kunt nog wel uw statiegeldbonnen inleveren bij familie Veldman.

We willen u hartelijk bedanken voor de vele flessen die we hebben mogen ontvangen. We hebben de opbrengst goed kunnen besteden aan onze projecten.

Team SPO



AVOND MET JEUGD EN GEMEENTE!

Op 12 februari 2020 is er een gezamenlijke avond met de SJV-jeugd, waarop we iemand hebben uitgenodigd en wel Jan Jaap Wubs uit Delfzijl. Hij treedt voor ons op met een compleet liedjesprogramma: *"Johannes vertelt."*

Zie ook www.johannesvertelt.nl

'Johannes Vertelt' is een voorstelling van twee keer ca 45 minuten met door Jan Jaap zelfgeschreven liedjes, verhalen en overdenkingen met het evangelie van Johannes als 'kapstok'. Het gaat over thema's als geloof, vergeving en liefde, maar ook over twijfel, vragen en (her)ontdekkingen. In deze voorstelling krijgt Johannes' boodschap een nieuwe vorm.

Neem ook gerust iemand mee! Het zou mooi zijn als we hierbij een volle kerk hebben. We hopen u te ontmoeten op 12 februari 2020!

Namens het Jeugdteam, Elies Moeken en Dia Bijsterveld



VOEDSELBANK

Bij de Plus staat een doos waar de beruchte boodschappenpakket-zegels in gedeponeerd kunnen worden. Kan ook via postvakje/bakje kerk (Kantens).

Groet, Greet Doornbos

Winsum, 2 januari 2020



Bedankt voor uw bijdrage aan de voedselbank!

Beste geloofsgenoten/donateur,

Voedselbank Het Hogeland is een van de ruim 170 regionale voedselbanken in Nederland. Wij werken met vereende krachten om de armoede onder de inwoners van de gemeente Het Hogeland te verlichten en de verspilling van voedsel tegen te gaan. Die inzet doen we samen; met de vrijwilligers, de plaatselijke overheden en donateurs zoals u. Hartelijk dank daarvoor!

Alle voedselbanken in Nederland, dus ook die van ons, draaien alleen met vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers is het duidelijk dat armoede nog steeds bestaat in Nederland, ondanks positieve economische ontwikkelingen. Voor de politiek lijkt armoede geen grote rol te spelen. We hebben het afgelopen jaar echter mogen ervaren dat de samenleving, waaronder de kerken en parochies wél stilstaan bij het geven van hulp aan de mensen die het nodig hebben. Dat is hartverwarmend.

Of het nu om producten gaat of om een gift, samen maken we het mogelijk om het geven van een volwaardig voedselpakket mogelijk te maken. Voedselbank Het Hogeland prijst zich gelukkig dat zij kon rekenen op u als donateur. De producten die wij ontvangen maken het mogelijk dat de voedselbank tweewekelijks een pakket levensmiddelen kan uitreiken aan huishoudens die financieel in moeilijke omstandigheden leven. De giften stellen ons in staat om de voedselbankorganisatie draaiende te kunnen houden.

In 2019 mochten we op u rekenen en wij hopen dat we da in 2020 mogen blijven doen.

Met vriendelijke groet, namens alle vrijwilligers
Jan Hink (voorzitter Voedselbank Het Hogeland)

EVEN WEER EEN STUKJE OVER DE GEBEDSBIJENKOMST

Op 6 februari hopen we weer om 19:45 uur bij elkaar te komen. Afgelopen zondagmiddag hadden we een preek van ds. G. Meijer uit Zuidlaren over het gebed van Jabes (1 Kronieken 4:9-10). Conclusie, vraag God royaal en bid in zijn lijn.

Een van zijn opmerkingen aan het einde van de preek: ik durf niet garanderen dat God geeft wat je vraagt. Maar zou het niet vreemd zijn, dat we God niet ruim bidden? Kijk ook maar eens terug op alles wat God heeft gedaan. Let op wat God allemaal geeft.

Iedereen van harte welkom.

Gods zegen, Klaas

BIJBELSTUDIE

BIJBELSTUDIEVERENIGING “OP GODS WOORD GEGROND”

Wees allen welkom om met ons mee te denken en elkaar te bemoedigen rondom het boek Openbaring. We komen weer samen op de woensdagavonden vanaf 19.45 uur in de kerk. Tussen het boekje ‘Leeuw en lam’ wat we gebruiken bij de studie in het boek Openbaring bespreken we ook nog wel es een wegwijs. Een blad van de bijbelstudiebond waar mooie onderwerpen worden behandeld.

* Woensdag 5 februari bespreken we Wegwijs november/december 2019 over de duivel. Uit het voorwoord overgenomen:

Er zijn veel momenten in de Bijbel aan te wijzen waar de duivel probeert Gods kinderen en zijn gemeente kapot te maken. En dat doet hij nog steeds. In het boek Openbaring lezen we onder andere iets over zijn tactieken: verleiden, de waarheid verdraaien... En wanneer de satan uit de hemel gegooid wordt (Openbaring 12) en niet meer in de hemel mag komen om ons aan te klagen, huiver je wanneer er staat: “...hij is afgedaald naar de aarde, gaat briesend rond en weet dat hij weinig tijd heeft”. Geen verhaal maar werkelijkheid van elke dag. Het kan niet anders of ik moet mezelf de vraag stellen: Ben ik naïef? Let ik wel voldoende op? We mogen als gewaarschuwde mensen Kerst gaan vieren, ontspannen en blij maar niet naïef.

* Woensdag 19 februari bespreken we hoofdstuk 7 van ‘Leeuw en Lam’.

* Woensdag 4 maart bespreken we hoofdstuk 8.

Op dit moment weet ik niet wanneer het gemeenteproject van start gaat, tijdens het project zetten wij onze bijbelstudie even stil om zo ruimte te hebben voor het gemeenteproject.

Informatie bij Wilma van Zanten of Dia Bijsterveld.

BIJBELSTUDIEGROEP

De Bijbelstudiegroep vergadert op dinsdag 29 januari om 20.00 uur bij Wim en Greetje Wildeboer. We gaan verder met de Heidelbergse Catechismus, Zondag 6. Je bent van harte welkom!

BINNENGEKOMEN KOPIJ

VOCAAL ENSEMBLE HET HOOGELAND

Projectzangers gezocht voor het zangproject “Motetten en Madrigalen in Mei”

Vocaal Ensemble het Hoogeland geeft op zaterdag 16 en zondag 17 mei een concert met bovengenoemd thema.

We zingen Motetten, vocaal meerstemmige muziek, gecomponeerd op voornamelijk Latijnse Bijbelteksten. Een gebruik van oudsher.

B.v.: Lodovico Viadana (ca. 1560-1627) Exsultate justi (Psalm 33).

Daarnaast zingen we Madrigalen, wereldlijke liederen in volkstaal, evenzo vocaal meerstemmig geschreven en uitgevoerde muziek.

B.v.: John Bartlet (overleden 1606/1610) Of all the birds that I do know (tekst George Gascoigne).

Heb je zin om aan dit project mee te doen? Dan kun je je opgeven, stuur een mailtje naar: vocaalensemblehethoogeland@gmail.com of bel met Annemarie Frans: 0595-551207.

Kosten 60 euro, dit is inclusief de bladmuziek. Maandag 3 februari begint het project. Repetities in de Antoniuskerk, Kerkhofsweg 2 te Kantens. Het concert vindt (hoogstwaarschijnlijk) plaats in de Jacobuskerk te Zeerijp (16 mei) en in de Bonifatiuskerk te Vries (17 mei).

Meer digitale informatie: www.vocaalensemblehethoogeland.nl en op onze facebookpagina.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM “DE HERBERG”

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

- Een christelijke leefgemeenschap
- Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
- Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
- Advies m.b.t. nazorg
- Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

In PDC de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door zo'n 200 vrijwilligers en een kleine staf van professionals. Het is een mooie taak in een stukje van Gods Koninkrijk. We zijn o.a. op zoek naar een gastvrouw overdag en stafvervangers voor de avond of in het weekend. Heb je interesse? Neem contact met ons op en loop eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor andere vacatures). U kunt meer informatie vinden op www.pdcdeherberg.nl.

BUITENLANDSE GASTEN OP DE SYNODE VAN GOES

Contacten met buitenlandse kerken
Buitenlanddagen tijdens de synode van Goes

Een combinatie van mooie en moeilijke momenten, dat typeert de zogeheten buitenlanddagen, de week waarin vertegenwoordigers van buitenlandse kerken te gast zijn op de synode. Het deputaatschap (commissie) betrekkingen buitenlandse kerken onderhoudt namens onze kerken contact met kerken in het buitenland. Van 9 tot en met 11 januari trokken de 32 synodeafgevaardigden op met zo'n 25 gasten uit veertien verschillende landen.

Een aantal buitenlandse kerken uit Canada, Zuid-Afrika en Australië heeft grote moeite met de koers van de vrijgemaakte kerken. Zij waren nog wel naar de synode gekomen, maar om afscheid te nemen als zusterkerk (dat wil zeggen, een kerk waarmee de GKv officiële banden onderhoudt). Dat afscheid deed pijn en hun verwijten kwamen hard aan. Dr. Karlo Janssen (Canadian Reformed Churches) zei onder andere: 'U bent veranderd, wij niet.' Ds. Dean Anderson (Free Reformed Church of Australia) noemde dat er geen vertrouwensbasis meer is. Ds. Sieds de Jong beantwoordde het verwijt van dr. Janssen: 'We zaten ooit in een kerk waarin slavernij met Bijbelteksten gelegitimeerd werd, waarin voorgangers zeiden dat de vrouw slechts in afgeleide zin beeld van God was. Ja, we zijn veranderd. Ik ben er blij om.'

Verheugend was het om een nieuwe zusterkerk te begroeten, de Gereja Kristus Tuhan in Indonesië. Hun vertegenwoordigers, de predikanten Domingus en Winarto, waren op de synode aanwezig. De GKT is een kerkverband met 12.000 leden, voornamelijk in Oost-Java. De kerk is aan het eind van de 19^e eeuw ontstaan uit immigranten uit China. In 1909 werd de kerk opgericht en in 1985 omgevormd tot een gereformeerde kerk. Negen jaar geleden werden de eerste contacten met de GKv gelegd.

Na afloop van de buitenlanddagen is een synodejournaal gemaakt, een filmpje van ongeveer vijf minuten, waarin ds. Dinand Krol vertelt over de ontmoetingen met buitenlandse gasten en wat hem daarin geraakt heeft. U vindt het hier: <https://vimeo.com/384202011>, maar ook op de speciale synodewebsite www.lv-gs2020.nl onder GKv → Journaals en flyers. Over een aantal belangrijke onderwerpen die op de agenda van de synode van Goes staan, is een digitale folder gemaakt, die onder hetzelfde kopje te vinden is.

UITNODIGING: BIJBELLEZINGEN HANDELINGEN

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het volgen van een tweetal bijbellezingen in de Refajahkerk te Groningen. Deze lezingen gaan over het bijbelboek Handelingen. In dit bijbelboek worden we meegenomen op de wereldwijde zendingsreizen van de apostel Paulus. De lezingen worden verzorgd door dr. John van Eck uit Lexmond. Hij is een van de schrijvers van het bekende Commentaar op het Nieuwe Testament, onder redactie van dr. J. van Bruggen. In deze serie heeft dr. Van Eck het bijbelboek Handelingen voor zijn rekening genomen.

Opzet van de lezingen:

- Plaats : Refajahkerk, Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen
- Data: 2 maart, 16 maart 2020 .
- Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)
- Studiemateriaal (wordt uiterlijk een week van te voren via de mail toegezonden)
- opgave per email aan alkodriest@home.nl vóór 15 februari 2020 met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
- kosten € 15,- . Over te maken op banknummer NL83-INGB0- 0024-3565- 1 op naam van A.H. Driest, onder vermelding van Lezing Handelingen.

We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Alko Driest en Anne Zeilstra

SONGS OF PRAISE

Songs of Praise in de Refajahkerk op 9 februari 2020 om 16.00 uur.

Het is weer zover! Op zondag 9-2-2020 is er de jaarlijkse Songs of Praise in de Refajahkerk, Galenuslaan 1 te Groningen.

Deze keer in de middag om 16.00 uur zodat ook de kinderen mee kunnen komen.

Voor de negende keer alweer kunt u/kun jij meezingen met de prachtige en vaak bekende hymns die nog steeds elke zondag op de BBC te zien en te horen zijn. Het is een heerlijke ervaring zelf samen met vele andere, trouwe bezoekers te mogen zingen.

We zingen onder begeleiding van een ensemble van de Gereformeerde Brassband te Groningen en met Harmen Trimp op het orgel.

Verdere medewerking wordt verleend door het Gereformeerd Groninger Mannenkoor o.l.v. Jaap de Kok.

De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. Na afloop is er koffie.

You are all very welcome.

PREKEN ACHTER EEN ZELFGEBOUWDE KANSEL IN INNSBRUCK

SSRO

„Kent u Jezus Christus al?” Deze vraag stelt ds. Klaas Rozema (32) vrijwel wekelijks aan voorbijgangers in het centrum van het Oostenrijkse Innsbruck. In 2018 werd hij als missionair predikant uitgezonden naar deze stad.



Waar begin je als missionair predikant in een grote stad als Innsbruck?

„Ik ben begonnen met bidden of ik andere christenen mocht ontmoeten met wie ik zou kunnen bidden en Bijbellezen. Dat gebed heeft God verhoord. Ik heb contacten met christenen uit verschillende kerken. Ik deel hun liefde voor Christus en de bereidheid om te dienen in Gods Koninkrijk.”

Hoe ziet uw dagelijks leven eruit in Oostenrijk?

„Het grootste gedeelte van mijn tijd gaat op aan het investeren in contacten en het voorbereiden van preken. Ik ga voor in Rankweil en in een evangelische kerk in Innsbruck. Verder bezoek ik op vrijdagavond regelmatig een jongerencentrum in de stad. Dat is opgezet door een diaconaal platform waarin verschillende kerken participeren. We doen gezellige dingen met de jongeren of delen koffie en thee uit aan voorbijgangers. Verder ben ik bezig met de voorbereiding van de cursus „Christsein ontdekken”. Dat is een soort Alphacursus die ik samen met een vriend deze maand hoop te geven.”

Hoe hebt u de kerstdagen en de jaarwisseling doorgebracht?

„In een magazijn van een sportzaak heb ik de afgelopen twee zondagen een kerkdienst gehouden. Daarvoor had ik mijn persoonlijke contacten en mensen op straat uitgenodigd.

Er kwamen de eerste keer acht mensen en een baby op af en de

tweede keer ongeveer dertig bezoekers; allemaal Nederlanders. Daar was ik blij mee, maar tegelijkertijd vond ik het jammer dat er geen Oostenrijkers waren. Voor hen zit ik in Innsbruck.”



(Dit artikel is, iets ingekort, met toestemming overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad van 2 januari 2020.)

De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt vier kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. Zij dragen het Evangelie van Jezus Christus uit in een sterk gesecculariseerde omgeving. Het bestuur van de SSRO is afkomstig uit de CGK, de GKv, de HHK en de PKN (Geref. Bond).

Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl).

Giften zijn erg welkom op NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO–Hendrik-Ido-Ambacht.

U kunt speciaal het werk in Innsbruck steunen door bij uw gift te vermelden: ‘Innsbruck – Rozema’.

NIEUWSBRIEF REGIEGROEP HERENIGING: VEEL GESTELDE VRAGEN

Gaat het niet opeens heel snel met de eenwording van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)? Moet de landelijke hereniging van beide kerken per se ook plaatselijk tot eenwording leiden? Wordt de kleine NGK niet gemakkelijk overvleugeld door de grote GKv?

De onlangs verschenen nieuwsbrief van de regiegroep hereniging besteedt aandacht aan deze en een paar andere 'FAQ', oftewel veel gestelde vragen.

Die eerste vraag, over het tempo van hereniging, wordt hieronder beantwoord. Voor antwoorden op de andere vragen en meer nieuwsitems kunt u terecht op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via die website abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief.

Tempo

Gaat het snel met de eenwording? Ja en nee. Sinds 2017, toen beide kerken gezamenlijk het verlangen uitspraken om één kerkgemeenschap te gaan vormen, gaat het inderdaad snel: plaatselijk zoeken steeds meer gemeenten contact met elkaar en commissies en deputaatschappen werken op veel terreinen samen.

Maar dit is niet de eerste fase van het proces. Ook voor 2017 was Gods Geest daarin al aan het werk en groeiden GKv en NGK steeds meer naar elkaar toe. Vanaf 2000, dus al twintig jaar geleden, is de herkenning van de eenheid in Jezus Christus doorgebroken. Daarna zijn de verschillen tussen GKv en NGK steeds kleiner geworden en is in intensieve gesprekken de ene na de andere barrière voor kerkelijke eenheid geslecht. Plaatselijke kerken zijn daar steeds over ingelicht en op synodes en landelijke vergaderingen is er veel over gesproken.

Hoogtepunt was het besluit van de landelijke vergadering van de NGK in 2014 om aan de GKv een 'huwelijksaanzoek' te doen: 'Wij willen op termijn één kerk met jullie vormen.' In 2017 zei de GKv-synode ja op dat aanzoek.

Koersbesluit

De nieuwsbrief van de regiegroep van januari besteedt ook aandacht aan andere zaken. Afgevaardigden uit NGK en GKv vergaderen tussen februari en mei van dit jaar op landelijk niveau, gedeeltelijk apart over zaken die het eigen kerkverband betreffen, maar voor een behoorlijk deel gezamenlijk. De voorgenomen hereniging zal in hun vergaderingen veel aandacht vragen. De bedoeling is dat er in het weekend van 7 en 8 februari een zogeheten koersbesluit besproken wordt. In dat koersbesluit stelt de regiegroep voor om als GKv en NGK verder te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap. Dat koersbesluit is het uitgangspunt voor alle overige besluiten van generale synode (GS) en de landelijke vergadering (LV).

Alles over synode en landelijke vergadering kunt u volgen op www.lv-gs2020.nl.

Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl kunt u de nieuwsbrief in zijn geheel lezen. Voor vragen kunt u mailen naar: regiegroep@ngk.gkv.nl

LEKKER OP VAKANTIE



Lekker op vakantie..., maar als je dat niet kunt betalen? Met ons bent u er uit!

“Zo'n vakantie” wil mensen, met name uit de christelijke kerken, die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen.

Vakantie is thuiskomen bij jezelf. Het is voor iedereen goed om er even helemaal uit te zijn, maar vakantie is wel een dure en ingewikkelde manier om op adem te komen... Zo'n vakantie kan helpen doordat ze een aantal caravans op campings in Nederland heeft staan. Ook wordt gebruik gemaakt van vakantiehuizen en caravans die door particulieren worden aangeboden. Wanneer u steeds de eindjes aan elkaar moet knopen en uw inkomen bestaat uit een minimumloon of -uitkering, en ook wanneer uw kosten (ziekte, schoolgaande kinderen, bedrijf etc.) zodanig zijn dat u na aftrek van deze extra kosten feitelijk een minimum inkomen overhoudt...kan **Zo'n vakantie** u met gesloten beurs een vakantie aanbieden!

De caravans zijn ingericht voor ongeveer 4-6 personen.

Als u een vakantie krijgt aangeboden, laat Zo'n vakantie weten wat u zelf eventueel moet meenemen. Ook heeft **Zo'n vakantie** op elke camping een aanspreekpunt/contactpersoon. U wordt aan het begin van de week bezocht door deze contactpersoon en kunt voor allerlei vragen bij hem/haar terecht. Het is ook mogelijk om een kampeerplek voor u reserveren, zodat u uw eigen, of geleende, tent mee kunt nemen.

Voor meer informatie:

Zo'n vakantie, Postbus 499, 8000 AL Zwolle, tel.: 0529 466 659

info@stichtingzonvakantie.nl www.stichtingzonvakantie.nl

Giften zijn van harte welkom op: NL68 ABNA 0474 1558 03 t.n.v. Zo'n vakantie te Zwolle.

Kent u iemand waarvoor Zo'n vakantie kan bemiddelen of heeft u een eigen (sta)caravan of vakantiehuis en wilt u die beschikbaar stellen?

Dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met Zo'n vakantie.

MINI-SYMPOSIUM ELEOS

U bent van harte uitgenodigd voor het mini-symposium “Paradise Lost” op 13 februari bij Eleos in Drachten. Dit symposium is speciaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen geloof en hulpverlening.

In ons leven worden we er mee geconfronteerd dat het hier op aarde geen paradijs is. Het leven kan ons teleurstellen: de dingen gaan niet zoals we verwacht of gehoopt hadden. Zowel kleine frustraties als groter lijden laten ons zien dat het leven op aarde niet volmaakt is. Hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen we dit verdragen? Zijn we overgeleverd aan de omstandigheden of hebben we hierin iets te kiezen?

Waar is de hoop in het lijden van dit leven? We staan stil bij hoe onze verbondenheid met God en andere mensen hierin een rol kunnen spelen. In kunstwerken (gemaakt door cliënten en medewerkers van Eleos) zijn ervaringen van lijden, moed en hoop verwerkt.

Aanmelden: eleos.nl/mini-symposium/

Locatie: Eleos behandellocatie Drachten, Morra 2 (ingang Zuid), 9204 KH in Drachten.

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de locatie.

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, programma vanaf 20.00 uur tot ca. 22.00 uur

Spreker: Ewoud de Jong, psychiater en geneesheer-directeur bij Eleos

Zijn er anderen in uw omgeving die u mee wilt nemen? Dan zijn zij ook van harte welkom!

We hopen u op 13 februari te mogen begroeten!

Eleos Teams Drachten en Groningen

Belangstellenden voor dit symposium kunnen zich opgeven/melden bij Dia Bijsterveld zodat er samen gereden kan worden.

VROUW&EVENT ZIEN! 21 MAART 2020

Dit event gaat over jezelf laten zien, gezien durven worden en jezelf positioneren in verbinding met jezelf én de ander.

Met keynote spreker Satcha Maduro en workshops verzorgd door professionals.

vrouwevents.nl voor elke vrouw! ontwikkeling - inspiratie – ontmoeting

Programma

- Inspirerend spreker Satcha Maduro It's all about the mindset!
- Workshops afgewisseld met een verrassend intermezzo
- Afsluiting met een hapje en drankje

Workshops

- IN VERBINDING - door GZ-psycholoog Helen Catsburg. Zien gaat niet alleen over jou als individu, maar gaat tegelijkertijd over het contact en de verbinding met anderen. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je in verbinding kan blijven én je tegelijkertijd ruimte kan innemen voor jezelf.

- **PERSOONLIJK LEIDERSCHAP** - door coach en specialist op dit gebied Sarah Niessink. Ze neemt je mee in haar persoonlijke reis van de afgelopen jaren. Tijdens deze workshop ontdek je wat jou kan blokkeren jezelf te laten zien én hoe je dit kunt doorbreken door middel van persoonlijk leiderschap.
- **IN BEWEGING** - door mindsetcoach Satcha Maduro. Satcha zet je tijdens deze workshop, op interactieve wijze, aan tot het nemen van actie. Wat is voor jou de eerste stap om jezelf te laten zien, jezelf te positioneren? \

Aanmelding & kosten

Aanmelding kan via www.vrouwenevents.nl De kosten zijn tot 31 januari 2020 € 45,- p.p. en daarna geldt het reguliere tarief van € 55,-. Bekijk de website voor mogelijkheden tot groepskorting. We hopen je op 21 maart te ontmoeten in het Lichtpunt te Assen!

EN VERDER...

* Het is weer tijd voor een up-date van het handboekje van onze kerk. Wijzigingen in gegevens en of aanvullingen (ook van commissies) mogen aan Trijnie Ammeraal doorgegeven worden via het volgende mailadres: kerkbladgkvkantens@gmail.com .

* Ik zoek een vervanger voor het organiseren van de collecte van Kinderhulp. Deze stichting zorgt er b.v. voor dat kinderen die, om welke reden dan ook, uit huis geplaatst zijn b.v. een fiets kunnen kopen, of op een sportclub kunnen e.d. Je mag als "plaatselijke organisator" bepalen waar 50% van jouw plaatselijke opbrengst heen gaat... als het maar ten goede komt aan kinderen die het nodig hebben. Op deze manier kun je bepaalde doelen een extraatje geven (b.v. Dit Koningskind, 's Heeren Loo Opmaat). Lijkt dit je wel wat? Vragen? Neem contact op met Trijnie Ammeraal.

* Voor gespreksgroepen en ontmoetingsdagen Dit Koningskind: zie Koinonia januari, blz. 13

* Evangelie&Moslims kwartaalblad "Oriëntatie": kijk op www.evangelie-moslims.nl

* Dit Koningskind organiseert gespreksgroepen en ontmoetingsdagen:

Start 27-1 | gespreksgroep voor partners van mensen met autisme | Groningen

Start 19-2 | gespreksgroep voor echtparen waarvan 1 vd 2 autisme heeft | Apeldoorn

Start 8-4 | gespreksgroep voor echtparen waarvan 1 vd 2 autisme heeft | Groningen

8-2 | ontmoetingsdag voor mannen met autisme | Assen

29-2 | ontmoetingsdag grootouders v. kinderen met (niet) zichtbare beperking | Assen

21-3 | ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme | Groningen

28-3 | ontmoetingsdag voor partners van mannen met autisme | Zwolle

VERJAARDAGEN

03-02	9	Loïs Oudman
17-02	62	Greetje Wildeboer-Boddeüs
18-02	48	Henriëtte Janssens-Oosterhof
25-02	83	mw S. Huizinga-Bol
26-02	67	Derk Jan van Zanten
27-02	52	Dia Bijsterveld-Geerds
28-02	22	Marc Veldman

KAARTENKRING

Martha van der Horn Atlasstraat 20 kamer 4 9801 VA Zuidhorn	Alex Oudman Aekingaweg 4 8246 GN Appelscha	Martine Veldman 's Heeren Loo Opmaat Patrijs 2-4 9781 XM Bedum
Reinder van Til TALANT De Wouden 12 9204 WD Drachten	Anna Marinus van Til TALANT De Wouden 21 9204 WD Drachten	Mw Berghuis-Werkman Alegunda Kamer 204 Prof. Boermastraat 2 9781 JS Bedum
Elie Niyotwambaza Steven Phiri_	kindcode: RW-AEE-D02-0031 kindcode: MW-LIS-D01-0024 Red een Kind Postbus 40169 8004 DD Zwolle	

KERKELIJKE STAND

Ledenaantal:	Belijdende leden:	81
	<u>Doopleden:</u>	<u>42</u>
	Totaal:	123 leden

AGENDA

26 januari	Resonate, Wilfred Kols "Trust", 19.30 uur Julianastraat 25 Oldehove
27 januari	kerkenraad breed
29 januari	bijbelstudiegroep bij Wim en Greetje Wildeboer
31 januari	Klimaat op hol, 19.45 uur Gkv Peelo Assen
3 februari	start zangproject Vocaal Ensemble Het Hoogeland
3 februari	kerkenraad breed
5 februari	bijbelstudievereniging "Op Gods Woord Gegrond"
5 en 6 februari	oud papier container Gbs Klim-op (achter Gkv Middelstum)
6 februari	gebedsgroep, 19.45 uur
9 februari	Songs of Praise, 16.00 uur Refajahkerk Groningen
12 februari	SJV avond met gemeente: "Johannes vertelt", 19.30 uur Damstee
13 februari	mini-symposium Eléos Drachten
16 februari	uiterlijke opgavedatum Gemeente Project
17 februari	inleveren kopij Koinonia
19 februari	bijbelstudievereniging "Op Gods Woord Gegrond"
24 februari	kerkenraad smal
2 (en 16) maart	Bijbellezing Handelingen, Refajahkerk Groningen
4 maart	bijbelstudievereniging "Op Gods Woord Gegrond"
4 maart	collectemunten ophalen tussen 20.00 en 21.00 uur
7 maart	startactiviteit Gemeente Project, 19.30 uur Gkv Damstee
16 maart	kerkenraad breed
21 maart	Vrouw&Event Zien!, het Lichtpunt Assen
27 maart	gemeentebijeenkomst
28 maart	inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne
16 en 17 mei	concert Vocaal Ensemble Het Hoogeland
30 mei	inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne
25 juli	inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne